

“De HERE was met Josafat, want hij bewandelde de oude paden van zijn vader David”
“ ... en uw hart erop gezet God te zoeken” (2 Kron. 17:3a; 19:3b)

Elburg, 28 oktober 2014

Geliefde broeders en zusters,

Met grote dankbaarheid tot de Heer kijken we terug op de bezoeken in **Rwanda** en **Noordoost Congo** die vorige maand plaatsvonden. Broeders uit **Uganda** woonden de Bijbelconferentie in Rwanda bij waardoor we met hen uitvoerig van gedachten konden wisselen over het werk in hun land.

Rwanda

Bijbelconferentie:

In de plaats Kamembe vond een driedaagse conferentie plaats over het leven van Josafat (2 Kron. 17 – 20). Deze koning werd gekenmerkt door godsvrucht, toewijding, en gehoorzaamheid aan Gods geboden. Hij herkende in de wegen van zijn voorvader David de wegen van de Heer zelf : “Met een moedig hart (HSV: “vastberaden”) bewandelde hij de wegen des HEREN” (17:6). Onder zijn leiding genoot het volk van God dan ook rust en voorspoed. Hij ging echter ook een ongelijk juk aan met de goddeloze koning Achab en diens zoon Ahazia, zowel door het huwelijk van zijn eigen zoon Joram (18:1) als in zakelijk opzicht (20:35). Vooral de eerste verbintenis had onvoorstelbaar ernstige gevolgen voor Josafat’s kinderen en kleinkinderen.

Enerzijds bemoedigde het leven en de dienst van Josafat ons, alsmede ook zijn vertrouwen op de God van zijn land en volk. Anderzijds trokken we belangrijke praktische lessen uit het huwelijk van zijn zoon en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

De conferentie vond opnieuw plaats in het nieuwe vergaderlokaal van < een gebouw waarvan de begane grond en de eerste verdieping worden verhuurd. De huur zal meer dan de helft van de gebruikelijke driemaandelijke budgets dekken. Een goede investering !



Jeugdwerk

We zijn heel dankbaar voor deze grote ruimte die geschikt is voor de jaarlijkse conferenties, gezinsconferenties en jeugdkampen. Tijdens deze kampen bouwen kinderen en jongelui goede vriendschappen op.

Vanaf september kunnen we de 200 wezen die jaarlijks ondersteund worden, regelmatig met het evangelie bereiken. Zuster **Kayiganwa Godelive** uit Kigali > houdt twee keer per maand een samenkomst met een honderdtal kinderen. Ze bezoekt ook regelmatig de families waaruit deze kinderen komen en heeft goede gesprekken. We bidden dat er begin 2015 voldoende fondsen zijn, zowel voor haar persoonlijk onderhoud als voor dit belangrijke werk, om het te kunnen voortzetten. Ik ben dankbaar voor de hulp van de zusters **Ellen Meijnen** en **Annemarie Arp**, die de contacten verzorgen tussen de kinderen en de sponsors (zie : www.all-nations.nl/project/sponsorschap-scholieren/ en www.all-nations.nl/sponsor-een-kind/). Zuster Annemarie verzamelt tevens kleding voor Oost-Afrika en verzorgt regelmatig verzendingen naar het centrale adres in Kasese, Uganda. Mocht u kleding ter beschikking willen stellen, haar adres is : Ceramstraat 17, 3818 CW Amersfoort.



Besprekingen

De dag na aankomst in Kigali vond de jaarlijkse bespreking plaats van de landelijke stichting waarvan de leden verantwoordelijk zijn (zie: www.all-nations.nl/financien/) voor het beheer van fondsen, roerende en onroerende goederen, invoer van literatuur en vele andere activiteiten die de Heer ons in zijn genade in Rwanda laat doen. Ook deze keer verliepen de besprekingen in broederlijke sfeer en konden de jaarstukken naar de betreffende instanties worden gestuurd. Wilt u bidden voor deze broeders die een grote verantwoordelijkheid dragen om te doen wat "eerlijk is, niet alleen voor de Heer, maar ook voor de mensen" (2 Kor. 8:21b).

Alfabetisering:

De meeste leerlingen – oud en jong - van broeder **Habakwitonda Innocent** hebben in Kigali de cursus 2013-2014 met goed resultaat beëindigd. Broeder Innocent is een zeer ijverige broeder die altijd in het bijbelcentrum te vinden is. Hij kan zeer goed werken met het digitaal kopieerapparaat waarmee duizenden traktaten, brochures en Bijbelcursussen in vele stamtalen worden gedrukt. Hij maakt zich tevens erg nuttig in de boekhouding van het Bijbelcentrum in Kigali.

Noordoost-Congo

Technische hulp

Broeder **Manuel Walter** uit Lantenbach (DE) voegde zich in Entebbe bij mij om samen verder te reizen naar Mputu. Hij heeft < veel reparaties verricht en door middel van inspectielijsten de betreffende broeders herinnert aan de regelmatige controles die moeten worden uitgevoerd. Ik ben de Heer erg dankbaar voor zijn bereidheid mee te komen, want plaatselijke broeders kunnen deze reparaties nog niet uitvoeren. Broeder Taha heeft veel geleerd door samen met Manuel werkzaamheden te verrichten. Ook nu bleek weer hoe belangrijk bezoeken van jonge broeders en zusters zijn om **door middel van kennisoverdracht** op een verantwoorde wijze bezig te zijn. Dit geldt zowel voor geestelijk werk (jeugdkampen bijvoorbeeld) als praktisch werk (bouwwerkzaamheden, reparaties).



Bijbelcentra

Er zijn in Noordoost Congo vijf christelijke boekhandels en wel in de plaatsen Bunia, Mputu, Beni, Butembo en Goma. In de laatstgenoemde stad hebben we een eigen gebouw waarvan de eerste verdieping wordt verhuurd. In Mputu is de christelijke boekhandel ondergebracht in het conferentiecentrum. In de drie andere plaatsen huren we een gebouw, waarvan de huur echter regelmatig stijgt. Een eigen gebouw met een verdieping zou de beste oplossing zijn omdat dan de huur van de eerste verdieping gebruikt kan worden voor het werk van de Heer.

Tijdens mijn verblijf hield broeder Thomas gedurende een week inleidingen > in het Bijbelcentrum van Mputu over de wijze waarop men het beste een Bijbelcentrum kan beheren, zowel in het centrum zelf als daar buiten. Degenen die in de vijf genoemde plaatsen dit werk doen, volgden de inleidingen met grote aandacht. Na elke inleiding was er gelegenheid voor uitwisseling van ervaringen. De aanwezigen begrepen dat het belangrijk is vaste openings- en sluitingsuren te hebben. Tijdens de sluitingsuren kunnen bezoeken worden gemaakt, traktaten worden verspreid op markten en in winkelcentra en verwezen worden naar de locatie van het Bijbelcentrum.



Vertaalwerk en alfabetisering

Broeder Sawasawa is klaar met de vertaling in het Swahili van FB Hole's commentaar op Mattheus en is nu bezig met zijn commentaar op Romeinen.

De twee broeders uit Mayuano, Malisawa Jean Pierre en Mangwasi Paul, die dagelijks in dorpen < aan de weg tussen Mambasa en Mayuano broeders en zusters en medebewoners van hun dorpen onderwijs geven in lezen, schrijven en rekenen,

hebben 200 liederen vertaald van de bundel "Kom tot Mij" uit het Frans in het Sawhili. Ze zijn nu begonnen met F.B. Hole's commentaren op Johannes en Handelingen. Broeder Kitsa Thomas uit Goma reviseert zowel deze commentaren als de kinderliederen. Zo de Heer wil, hoopt hij een vijftigtal liederen klaar te hebben voor gebruik in de jeugdkampen die we in december hopen te kunnen houden.

Microkrediet

We zijn heel dankbaar voor de vijf kredieten die we in de afgelopen tijd hebben ontvangen. De betreffende broeders blijken goede investeerders te zijn die in afzienbare tijd hun krediet in maandelijkse termijnen zullen aflossen. Deze bedragen kunnen dan weer voor andere broeders worden gebruikt.

(< broeder Sawasawa en zijn varkensfokkerij)



Broeder Ladislas uit Goma voelt zich door de Heer geroepen regelmatig in Mputu te zijn om het achterste gedeelte van ons grondstuk dat nog grotendeels oerwoud is, te bewerken. Dit stelt plaatselijke broeders in staat er tuinen aan te leggen voor een betere voedselvoorziening voor hun gezinnen. Ook zal er ruimte zijn voor varkensfokkerijen en soortgelijke projecten. Wilt u bidden voor de nodige kredieten ? Ladislas wil ook het hele terrein, inclusief deze tuinen, ter bescherming afgrenzen met een sterke heg.

Daarna gaat hij een grote tuin aanleggen, fruitbomen planten en groente verbouwen voor o.a. de Bijbelconferenties. Wilt u bidden voor hem en zijn gezin ?

Uganda

De besprekingen met verantwoordelijke broeders uit Uganda tijdens de pauzes van de conferentie in Kamembe, Rwanda, bleken zeer nodig en nuttig. We hebben zowel geestelijke als praktische aspecten van het werk in Uganda doorgenomen. Er is grote numerieke groei maar er zijn te weinig plaatselijke broeders om de jonge gelovigen te voeden met het Woord. De broeders die daartoe in staat zijn, moeten echter (te) veel tijd vrijhouden voor hun akkers om voor hun gezinnen te kunnen zorgen. Met meer ondersteuning zou het groeiend aantal vergaderingen vaker kunnen worden bezocht en beleerd. Wilt u daarvoor blijven bidden ?

We willen u allen hartelijk danken voor uw voorbede en voor de praktische ondersteuning van de afgelopen maanden.

Met hartelijke groet in de Heer Jezus,

Hilvert & Jeanette

(Klik voor meer foto's / albums op : https://www.facebook.com/allthenations.info/photos_stream?tab=photos_albums)

PS: D.V. zal ik van 6 tot 21 November Noord-oost Congo en Rwanda bezoeken.