

### *“Opdat er spijze zij in mijn huis” Maleachi 3:10*

Geliefde broeders en zusters,

Hoe belangrijk is het dat er offers van lof, dank en aanbidding gebracht worden door gelovigen, waar ze zich ook mogen bevinden. Immers de Vader zoekt aanbidders. Wat een vreugde voor Hem als Hij er vindt die Hem aanbidden in Geest en waarheid (Jh 4).

Om deze reden heeft Wim van 14-25 augustus weer een reis gemaakt naar de broeders en zusters in Kenia. Op het programma stonden: Bijbelstudies, zondagschoolwerk, het werk in het Bijbelcentrum van de stad Mombasa, bezoeken aan broeders en zusters en scholen, het zoeken naar vergaderlokalen, begeleiding van broeders en zusters die het werk van de Heer werken (1 Kor.16:10).

Wij willen de broeders en zusters danken die aan het werk in Kenia en ons hebben gedacht in de gebeden en gaven en zo praktisch hebben meegewerkt aan het werk dat we samen met de broeders in Kenia konden doen. We hebben opnieuw mogen ervaren hoe genadig en goed de Heer is.

In Mombasa neemt de jonge broeder George sinds kort zijn plaats in aan de tafel van de Heer. Een bemoediging voor het kleine getuigenis. Het Bijbelcentrum mag zich verheugen in een steeds groeiend aantal bezoekers. En door specifieke bijdragen aan het werk door vergaderingen in Europa en de VS, is het mogelijk geworden om ook Bijbels in het Swahili te verkopen en is het nu mogelijk om het assortiment van de lectuur uit te breiden. Verder is het door de zending van boeken, brochures en tractaten van GBV mogelijk om zeer goede lectuur gratis ter beschikking te stellen van geïnteresseerden. We hebben besproken op welke manier en op welke plaatsen dat het beste zou kunnen. De broeders zijn op dit moment bezig om de lectuur, vanuit de haven, een plaats te geven in het Bijbelcentrum, wat heel veel werk inhoudt en heel wat kosten met zich meebrengt.

Onze broeder Richard die de meeste dagen in het Bijbelcentrum is en daarnaast ook bezoeken maakt aan scholen, heeft nu een computer waarmee de plaatselijke broeders kunnen skypen met Wim. Hierdoor is het mogelijk dat Wim wekelijks met de broeders Muigai, Richard, en Norman contact kan hebben ter geestelijke en praktische ondersteuning en er ook wekelijks een korte Bijbelstudie op afstand gehouden kan worden. Enkele trouwe bezoekers zullen dan samenkomen voor Bijbelstudie > en om vragen te stellen. Dit is een aanvulling op de vragen die Wim wekelijks per email stuurt naar de broeders in Kenia, Oeganda, Rwanda en Zuid-Afrika



naar aanleiding van hun Bijbelstudie met behulp van de commentaren van FB Hole (nu over Romeinen).

Om het werk dat Richard doet op de scholen te ondersteunen, heeft Wim ook een school bezocht en met behulp van beeldmateriaal een verhaal verteld (over de Here Jezus als de enig weg tot behoud) en een lied geleerd: “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” ( Ps 119:105).

Er is veel werk en de broeders groeien in de samenwerking en in het nemen van verantwoordelijkheid. Ze zijn ook ijverig op zoek naar een beter vergaderlokaal. We bidden dat de Heer ook hier mag helpen, zodat de samenkomsten ongestoord kunnen verlopen en er ook meer vrijmoedigheid is om geïnteresseerden uit te nodigen.



Na Mombasa reisde Wim naar Ngiini het dorpje waar broeder Cosmas met zijn gezin (Rose, en Ruth en Marilyn) woont (ongeveer een uur rijden van Nairobi). Hij heeft daar verschillende dagen mogen genieten van de hartelijke gastvrijheid van dit gezin. Er was elke avond een Bijbelstudie waar ook broeder Dennis aanwezig was. Dennis is een jonge broeder die bij een eerder bezoek gegrepen is door de waarheid omtrent het vergaderen tot de Naam van de Heer Jezus, waardoor hij de kerk waarvan hij lid was, heeft verlaten. Hij verlangt er naar om de dood van de Heer te verkondigen aan de Tafel van de Heer, samen met broeder Cosmas en zijn vrouw als Rose >. We hopen dat de Heer helpen wil bij het vinden (of bouwen) van een vergaderlokaal, zodat er ook een 'kandelaar', een getuigenis, kan zijn in dit dorp. Op woensdag en zondag hebben we Bijbelstudies gehad over de tabernakel en over 1 Korinthe 10 t/m 16, waarin we beginselen vinden met betrekking tot de samenkomsten van de plaatselijke gemeente. Het was een vreugde om ook samen te zingen uit het nieuwe liedboek. Hierin staan 271 prachtige liederen, die uit de Franse bundel vertaald zijn in het Swahili-Kenia (een aanpassing van de al bestaande bundel in het Swahili-Congo). Een heel aantal van deze liederen zijn ingezongen door onze jonge zuster Abigail Vedder, wat een grote hulp is bij het aanleren van de melodieën. Onze broeders zien nu ook het grote belang van het zingen in de officiële landstaal. Voor bezoekers is er een vertaling in het Engels beschikbaar via EBLC, Zwitserland.



Vanuit Ngiini hebben Cosmas en Wim een bezoek gemaakt in Njega. Ook hier hebben we aan de hand van 1 Korinthe 10-16 mogen zien hoe de Heer wil dat we samenkomen tot Zijn Naam. De Heer gaf de bijzondere genade dat de broeders en zusters weer willen beginnen met de broodbreking, die om verschillende redenen niet meer konden plaatsvinden.

Een broeder (Joseph) die door moeilijkheden in het verleden de samenkomsten niet meer bijwoonde, heeft het sterke verlangen om opnieuw samen met de broeders en zusters de dood van de Heer te verkondigen. In de tijd van zijn afwezigheid, heeft hij Bijbelstudies gegeven over de Gemeente en daardoor zijn er nu in de omgeving verschillende groepen gelovigen die hun denominaties hebben verlaten. We hopen dat er spoedig een gelegenheid zal zijn voor verder onderwijs. Broeder Joseph gaf aan dat deze gelovigen hier naar uitzien.

Om in Njega verder herstel te bevorderen is wel een vergaderlokaal op een andere locatie nodig, maar de Heer zal zeker ook willen voorzien in de fondsen die hiervoor nodig zijn. Verder is het nodig dat < de jonge broeders Wilson en David en de jonge zuster Penina ook in de buurt werk kunnen vinden waardoor ze de samenkomsten kunnen blijven bijwonen. Ze zouden erg geholpen zijn met een microkrediet (revolving fund) of renteloze lening, voor het starten van een project of bedrijf.

Terug in Ngiini hebben we een 's zondags een tweetal Bijbelstudies gehad waarbij ook een jong echtpaar (oorspronkelijk uit het Leger des Heils) aanwezig was. Ze zijn erg geïnteresseerd in de waarheid van het samenkomen tot de Naam van de Heer.



Wanneer we met grote dankbaarheid terugkijken op deze reis, komen we tot de uitroep:

*De Heer heeft grote dingen bij ons gedaan, daarom zijn wij verblijd Psalm 126:3  
Loof de Heer, want de Heer is goed Psalm 135:3.*

*Wim en Willy Meijnen*