

“... En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken als ik vertel van Gideon
“Daarom dan ook, daar wij zo’n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, laten ook wij alle last en de zonde die ons licht omstrikt, afleggen en met volharding de wedloop lopen die vòòr ons ligt”(Hb. 11:32 ; 12:1-3)

Elburg, 5 maart 2014

Geliefde broeders en zusters,

Met grote dankbaarheid tot de Heer kijken we terug op het bezoek in **Noordoost Congo** dat februari dat plaatsvond. Deze keer waren we met een uitzonderlijk groot aantal broeders > uit het buitenland. De broeders Larry Stassel en Samir Abadeer uit de **VS** bezochten namelijk vòòr en na de Bijbelconferentie in **Mputu, Noordoost Congo**, het buurland **Uganda** waar ze vergaderingen bezochten en een Bijbelconferentie bijwoonden. De broeders Mike deJonge, John en Jason Redekop uit **Canada** waren gekomen voor bouwwerkzaamheden, maar hadden vorig jaar de wens geuit om vooraf een Bijbelconferentie bij te wonen.



Bijbelconferentie

De dag na onze aankomst begon al een vierdaagse Bijbelstudie over het leven en de dienst van Gideon. De Heer heeft ons gedurende < deze conferentie door Zijn Woord vele praktische lessen, bemoedigingen en vermaningen gegeven. Gideon leefde in een tijd van groot verval als gevolg van afgoderij. Er was geen getuigenis: het volk van God verborg zich in grotten. Er was geen oogst, waardoor er noch offers voor God, noch voedsel voor het volk van Gods was. Er was geen vee met het ernstig gevolg dat er aan God geen bloedige offers kunnen worden gebracht en het volk gebrek leed. Her land van melk en honig werd verwoest door de vijand.

Maar God bracht uitkomst door een jonge man, een strijdbare held, nederig, afhankelijk en wijs. God kon zijn persoonlijke godsvrucht, toewijding en trouw gebruiken om het hele volk te verlossen. Noch gevaren van buitenaf - de

Midianieten - , noch van binnenuit - de jaloezie van een deel van het volk van God, de stam Efraïm - , kon hem geestelijk beschadigen. En het hele volk had veertig jaar rust, want Gideon bleef nederig en afhankelijk tot het eind van de strijd in Richt. 8:21.

Meerdere broeders uit verschillende plaatsen hadden het onderwerp goed voorbereid. Hun bijdragen waren erg waardevol, in het bijzonder voor de praktische levensomstandigheden van de broeders en zusters.

Na afloop kregen de broeders en zusters de in het Swahili vertaalde brochure > over Gideon van broeder G. André mee. (Foto's van de conferentie verschijnen later op de website).



Groei

We zijn de Heer erg dankbaar voor de zegen op zijn Woord in meerdere plaatsen in Noordoost Congo. In de vergadering van Mputu werden na persoonlijke gesprekken met de betrokkenen, drie broeders en acht zusters toegelaten tot de broodbreking aan de Tafel van de Heer. In meerdere andere plaatsen is een groeiende belangstelling die ook blijkt uit een groter aantal in de samenkomsten. In Bunia zijn de broeders actief in de verkondiging van het evangelie, het verspreiden van Bijbelcursussen en het maken van bezoeken in de omgeving van deze stad. Ze bidden voor fondsen om meer mensen te kunnen bereiken en bezoeken te kunnen maken aan groepen van belangstellenden. De Honda uit 1984 blijkt (nog) in goede technische staat te zijn.

De broeders de zusters uit Beni zijn dankbaar voor hun nieuwe vergaderruimte in het Bijbelcentrum. In Beni staat een goed functionerend ziekenhuis. De broeders hebben dan ook vaak extra kosten door de zorg die ze besteden aan zieke broeders en zusters uit de wijde omgeving.

In Goma en omliggende plaatsen zijn ook broeders en zusters toegelaten tot de broodbreking.

Een twintigtal van hen heeft een tweedaagse reis over een gevaarlijke weg gemaakt om de Bijbelconferentie in Mputu bij te wonen. Een van hen, broeder Aimé, > blijkt dokter te zijn. Naast de geestelijke bijdragen tijdens de conferentie, gaf hij ook de nodige zorg aan de zieken. Een andere broeder uit Goma, een jonge student, Gilbert, bleek een dusdanige kennis van het Engels te hebben, dat hij de broeders uit de VS en Canada kon vertalen. We zijn de Heer erg dankbaar voor lokale broeders met geestelijke gaven die ook hun natuurlijke gaven in zijn dienst stellen.



Er is grote behoefte aan regelmatige bezoeken in de vergaderingen en groepen in de omgeving van Mombasa en Goma. Wilt u bidden voor reisfondsen ?

Socio-medische hulp

In het grote vergaderlokaal in Mputu zijn twee ruimtes afgescheiden voor een **christelijke boekhandel** en voor een toekomstige **EHBO-post**. Deze tweede ruimte wordt echter nu nog als opslagplaats gebruikt tot de bouw van werkplaats klaar is. Er is namelijk behoefte aan een EHBO post waar ook medicijnen kunnen worden gegeven tijdens conferenties en kampen. Gedurende recente bezoeken van zusters die medische hulp kunnen geven, bleek ook de noodzaak van zo'n ruimte. In de toekomst kan broeder Aimé uit Goma daar tijdens conferenties en kampen zieke deelnemers medische zorg geven.

Een andere broeder uit Goma, Ladislas, heeft een opleiding gehad die hem in staat stelt cursussen te geven over landbouw, veeteelt, kippen- en varkensfokkerij e.d. Na enkele bezoeken in Mombasa, kreeg hij het op zijn hart zijn kennis te delen met broeders die in de dorpen leven. Hij stelde vast dat ze de mogelijkheid hebben hun levensstandaard te verhogen en daardoor beter voor hun gezinnen kunnen zorgen door o.a. voedsel, kleding, schoolgeld. Hij bidt dat een beter huwelijks- en gezinsleven het vergaderingsleven ten goede komt en dat daardoor ook minder jongelui uit de dorpen wegtrekken. Na enkele cursussen schreef hij mij dat de belangstelling groot is, maar dat er overall een startkapitaal ontbreekt om een klein project te beginnen (zie <http://www.all-nations.nl/project/microkrediet/>). Er is ongeveer 1200 € nodig om een zo'n project onder toezicht van bekwame broeders op te starten.



Alfabetisering

Gedurende ons verblijf ben ik met broeder Taha naar **Mayuano** gereisd om Bijbelstudies te houden en alfabetiseringslessen bij te wonen. De twee broeders van de vergadering in dit dorp die sinds een half jaar begonnen zijn met alfabetisering en vertaling van artikelen en brochures in het Swahili, maken goede vorderingen.

Er zijn twee klassen en de leerlingen van klas 2 zijn al in staat te lezen en te schrijven. Aan het eind van de les las een broeder

duidelijk een gedeelte uit de brochure over Gideon voor. De reis naar Mayuano van 35 km die in de regentijd zeven uur kan duren, nam nu met de Unimog maar drie uur in beslag.

(zie: www.all-nations.nl/project/sponsorschap-analfabeten/ onder **Beeld**. Op deze site kunt u onder **Informatie** ook een videoclip zien van een alfabetisering les in dit dorp)

Bouwwerkzaamheden

Ik ben erg dankbaar voor het vele werk dat de broeders Mike deJonge, John en Jason Redekop samen met plaatselijke broeders hebben verricht in Mputu. De werkplaats is nu van een stevig dak voorzien. Het kostte enorme inspanning om de zeventien delen van het dakgebint op de vier meter hoge muren te krijgen. Onder **Beeld** kunt u op de website www.all-nations.nl/project/conferentiecentrum-in-mputu-congo/, zien hoe de broeders eensgezind dit zware werk verricht hebben.

Nadat het dak was aangebracht, werd nog de fundering opgevuld en het omliggend terrein opgeruimd. We bidden voor fondsen voor het aanbrengen van deuren, vensters en traliewerk van de werkplaats en van de watertoren. >

Mike, John en Jason zijn ook nog met de Unimog naar Mayuano geweest om daar te helpen met het maken van het eerste gebint. De plaatselijke broeders zullen het dak van het lokaal dat ze zelf gebouwd hebben, verder afbouwen.

(Op de site www.all-nations.nl/project/conferentiecentrum-in-mputu-congo/?tab=1 **Blog**, kunt u een videoclip zien van dit zware werk)



Malawi

Als vervolg op bezoeken door de broeders Mukama Gerard en Twahirwa Jean Marie uit Rwanda en mijn bezoeken van de afgelopen jaren in Malawi aan Albert en Hennie Nanninga, brengt broeder Milambu Victor, uit Randburg, Zuid-Afrika, een bezoek aan Lilongwe. Hij zal de samenkomsten in Dowa op de zondagen van 2 en 9 maart bijwonen, en een Bijbelbespreking en een bidstond in de week en meerdere gesprekken hebben met Albert en Henny en plaatselijke broeders. Broeder Gerard had het voornemen zich bij hem te voegen maar kreeg niet op tijd de nu vereiste visum. Hij heeft echter een goed weekend doorgebracht in het gezin van broeder Charles Kinuthya die in een sloppenwijk van Nairobi woont. Van 4 tot 10 maart zal hij in Mombasa zijn om het kleine getuigenis te dienen met het Woord en de broeders die het Bijbelcentrum runnen, van praktische adviezen geven. Bid voor de broeders Victor, Gerard en hun gezinnen.

Zuid-Afrika

Van 6 tot 22 maart zullen mijn vrouwen ik de vergadering in Randburg bezoeken voor Bijbelstudies over de Filippenzen, enkele lessen over de tabernakel met een model dat ik zal meebrengen, en gesprekken voeren met verantwoordelijke broeders met name over een lokaal. Op het laatste moment is de verkoop van een zeer praktisch vergaderlokaal niet doorgegaan. De fondsen waren toentertijd wel beschikbaar voor dat lokaal, maar nu niet meer door de gestegen prijzen en een andere locatie. Een gebedsonderwerp !

We danken u hartelijk voor uw gebeden en praktische ondersteuning van de afgelopen maanden,

Met hartelijke groet in de Heer,

Hilvert & Jeanette Wijnholds