

Elburg, 26 mei 2017

“(de tijd) komt om alle volken en talen te vergaderen; zij zullen komen en mijn heerlijkheid zien” (Jes. 66:18b). “Wij horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken” (Hd. 2:11b)

Geliefde broeders en zusters,

We hoeven niet te wachten tot de eindtijd om de heerlijkheid van de Heer te zien en Hem te prijzen en te verheerlijken in onze eigen taal. De Heer heeft ons nu al verlichte ogen van het hart gegeven (Ef. 1:18) om Hem te zien en ons tevens in staat gesteld voortdurend een lofoffer te brengen aan God als vrucht van onze lippen (Hb 13 :15). We leven in het tijdperk van de genade van God, gekenmerkt door de verheerlijkte Mens Jezus Christus in de hemel en de Heilige Geest als Persoon op aarde.

In de meeste Afrikaanse landen worden honderden verschillende stammentalen gesproken. Het is steeds weer een bijzondere ervaring om broeders en zusters van heel verschillende stammen en culturen samen in lofprijzing over de grote daden van God te horen spreken in hun eigen taal.

Dit bleek ook bij hernieuwde bezoeken aan:

Malawi (deel 1) en

Zuid-Afrika (deel 2)

die de Heer in zijn genade deze maand mogelijk maakte.

Deel 1

Malawi

In 1992 bezochten Edwin Cross (UK) en ik Malawi voor de eerste keer. Daarna vonden meerdere bezoeken plaats, o.a. door broeders uit Rwanda en Uganda. Laatstgenoemden hadden dezelfde indruk die wij bij onze eigen bezoeken ook steeds in toenemende mate hadden vastgesteld: plaatselijke broeders hadden in het verleden vaak met “hout, hooi en stro” gebouwd. Er waren op meerdere plaatsen groepen ontstaan die belijden samen te komen tot de Naam van de Heer, maar waar veel wanorde wordt gevonden.

In de afgelopen jaren vonden er ook bezoeken plaats aan Albert en Henny Nanninga die 20 jaar in Malawi hebben gewerkt. Ze hebben veel lectuur in het Chichewa en Engels uitgegeven en verspreid. De meeste inwoners van Malawi noemen zich christen, maar vereren hun gestorven voorouders en bedrijven praktijken die hen moeten beschermen tegen geesten en ziekten. Het is een grote genade dat in zo'n

samenleving de Heer het werk van Albert en Henny dusdanig gezegend heeft dat er in het dorp dichtbij het dorp Dowa bij de hoofdstad Lilongwe in Centraal-Malawi een klein getuigenis is ontstaan.

De betreffende broeders en zusters bleven na het vertrek van Albert en Hennie in 2014 in alle eenvoud samenkomen tot de naam de van de Heer. Met standvastigheid volgen ze Hem ondanks de tegenstand van mededorpelingen die aan de denkwijzen en duistere praktijken van hun samenleving vasthouden. Tijdens ons bezoek in juni, 2014 waren broeder Simon Attwood en ik erg dankbaar dit te mogen vaststellen.

< Sinds begin 2016 hebben Philip en Rahel Krauss zich dichtbij de hoofdstad Lilongwe gevestigd om in praktische gemeenschap met de broeders en zusters in Dowa het werk van Albert en Hennie voort te zetten. Dit



echtbaar met vier kinderen vormt een grote bemoediging voor het werk, zowel doordat ze er als gezin een voorbeeld zijn als door de toename van verschillende activiteiten.

Het was fijn om een week lang bij < Philip en Rahel en hun vier kinderen te logeren. De gesprekken met hen waren wederzijds bemoedigend, er was gemeenschap in gebed en ik heb met Philip meerdere bezoeken en reizen kunnen maken.

Dowa

Het was bemoedigend om de broeders en zusters van Dowa bij verschillende gelegenheden weer te ontmoeten. De dag na mijn aankomst hadden Philip en Rahel een picknick voor alle broeders en zusters uit Dowa aan de oever van het Malawi-meer georganiseerd. Ze genoten van de onderlinge gemeenschap, de barbecue en sport en spel. Ik kon met broeders die het Engels beheersen, zoals Stanley, Lennard en Akim, herinneringen ophalen van vorige bezoeken. We zijn onderling verbonden met dezelfde Heer en dat kenmerkte dan ook onze persoonlijke gesprekken.

De dagindeling op zondag is dusdanig dat de tijd zo goed mogelijk wordt besteed. > Na de broodbreking is er een pauze waarin de broeders en zusters samen de maaltijd genieten. Er is tijd voor onderlinge gesprekken waarbij het de gewoonte is dat de mannen en vrouwen apart zitten. Philip blijkt een goed contact te hebben met de broeders en Rahel met de zusters. Ze maken vorderingen in het leren van de Chichewa-taal. Daarna houdt v broeder Stanley de zondagschool. Hij doet dit werk heel goed met veel liefde voor de kinderen van wie meerderen tot bekering zijn gekomen. Na de pauze vindt de Woordverkondiging plaats en daarna een bidstond. Tegen 4 u. begeeft iedereen zich weer geestelijk gesterkt op weg naar huis.



De broeders en zusters in Dowa leiden een heel eenvoudig leven in hun hutten. Ze lijden sterk onder de tegenstand van familie en medebewoners van hun dorp. Maar ze vinden hun kracht in de Heer en Zijn Woord en genieten van de samenkomsten op zondag en de regelmatige Bijbelstudies. Samen met Philip en Eliko kon ik een van deze studies bijwonen.

Ze hebben in de afgelopen jaren niet toegegeven aan de druk vanuit hun matriachale samenleving die o.a. vereist dat de broers van de moeder verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van haar kinderen.

Het is bemoedigend dat sinds enige tijd meerdere geïnteresseerden de samenkomsten zijn gaan bijwonen.

Christelijke boekhandel en lektuurverspreiding

Er is in Lilongwe een christelijke boekhandel geopend, waar broeder Eliko Kapalamula > werkzaam is. Hij heeft in 2013-2014 "Good Seed"-kalenders en traktaten in grote aantallen verspreid en werkt nu nauw samen met Philip. Belangstellenden kunnen in deze boekhandel een schriftelijke Bijbelcursus verkrijgen die door broeder Eliko > wordt gedistribueerd en gecorrigeerd. Er is een toenemende belangstelling voor deze cursus o.a. van gevangenen uit de plaats Mzuzu in Noord-Malawi waar een contactpersoon de verzending verzorgt.

In de boekhandel vinden wekelijkse Bijbelstudies plaats met Philip over de brief aan de Romeinen. Tijdens mijn bezoek werd mij gevraagd om met behulp van een meegebrachte banner een overzicht te geven van de verschillende bedelingen. Deze Bijbelstudie werd o.a. bijgewoond door voorgangers uit meerdere kerken.





Samen met Eliko en andere broeders verspreidt Philip regelmatig christelijke lectuur in vele dorpen in Malawi. Daarnaast wordt elke reis benut om onderweg traktaten in het Engels en Chichewa te verspreiden. Grote aantallen van Bijbels en lectuur wordt in de boekhandel verkocht wat een oorzaak is van vreugde en dankbaarheid.

< Philip heeft het op het hart om in november samen met enkele broeders uit Europa meerdere reizen te maken voor verspreiding van kalenders en traktaten in heel Malawi en buurlanden (zoals Zambia en Zimbabwe) waar ook Chichewa gesproken wordt.

We hebben samen nagedacht over de vraag in hoeverre het praktisch mogelijk zou zijn broeders en zusters van vergaderingen in het zuidelijk gedeelte van Afrika de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten voor een Bijbelconferentie. Tijdens mijn bezoek in Randburg, Zuid-Afrika, heb ik deze overweging gedeeld met plaatselijke broeders en broeder Ishmael uit Mozambique. Het is nu voor ons allen een gebedsonderwerp.

Vluchtelingenkamp

Dichtbij Dowa ligt een vluchtelingenkamp waar nu meer dan 30.000 mensen wonen, voornamelijk uit Congo. Elke week komen er honderden bij. Albert Nanninga hield daar regelmatig Bijbelstudies en in 2014 hebben) en ik er ook Bijbelstudies gegeven. Philip en ik hebben er samen met de broeders Stanley, Akim en Lennard's zoon Filemon een bezoek gemaakt. Er was grote belangstelling voor de Bijbelsstudies > over enkele aspecten van de Gemeente, zowel 's morgens als 's middags.



Broeder Eliko had voldoende lectuur meegegeven voor een boekentafel die in de pauzes goed werd bezocht. Broeder Akim en Filemon hielpen enthousiast diegenen die een boek wilden kopen. Philip en de plaatselijke broeders hebben voorgenomen dit kamp vaker te bezoeken.

Ik kijk met dankbaarheid terug op dit bezoek en beveel Philip en Rahel met hun kinderen graag in uw voorbede aan.

Ik wil u allen hartelijk danken voor uw voorbede en praktische steun in de afgelopen maanden.

Met hartelijke groet in onze trouwe, liefdevolle Heer,

Hilvert Wijnholds

PS: Graag uw voorbede voor:

- *De reis van broeder Kitsa Thomas van Goma naar het Bijbel Conferentie Centrum in Mputu waar hij boekhoudkundige hulp zal geven en een Bijbelconferentie voor verantwoordelijke broeders zal bijwonen van 8-12 juni.*
- *Mijn bezoeken in Kenya en Rwanda van 13 – 26 juni.*