

H. Wijnholds
Hellenbeekstraat 96
8081 HZ ELBURG

T. (31) 525680436
M. (31) 654354856
E. HvW@all-nations.nl
W. www.allthenations.info

Elburg, 14 januari 2018

We zijn dankbaar om met u de zegeningen te kunnen delen die de Heer ons heeft geschonken tijdens ons bezoek van 15 - 30 december in Uganda and Rwanda. Gedurende drie dagen vonden Bijbelstudies en besprekingen in de plaats Mpondwe, West-Uganda, dichtbij de grens met Congo, plaats met broeders die de verantwoordelijkheid dragen in de plaatselijke vergaderingen (1 Thess. 5:12).

In Kigali, Rwanda gingen we gedurende een 3-daagse Bijbelconferentie verder met het onderwerp 'de bedelingen', die bijgewoond werd door meer dan 300 broeders en zusters en geïnteresseerden, waarvan het merendeel uit Rwanda, maar ook uit Congo (40), Uganda (15) en Burundi [Bujumbura] (20). Ik was dankbaar voor de bijdragen van de broeders **Mukama Gerard** (c), **Kitsa Thoma** (r, zittend), **Tuyisenge Théogène** (l) > , **Nalwindi Constantin** en andere broeders.



In Rwanda had ik ook besprekingen met een aantal broeders die verantwoordelijkheid dragen voor de praktische voortgang van het werk in Rwanda en enkele buurlanden. Bidt alstublieft dat de Heer deze broeders kan blijven te gebruiken, zowel in hun persoonlijke werk als in het samen dienen wat ze voor Hem doen. De broeders Mukama Gerard (uit Rwanda), < **Ssemutereke Deo** (*simultaan vertalend van Kinyarwanda in Luganda*) (uit Uganda), **Kitsa Thomas** and **Constantin Nalwindi** (uit Congo) en anderen bezoeken geregeld bijeenkomsten en groepen in hun eigen land en in buurlanden. Zij hebben uw gebed voor deze dienst nodig in hun eigen land en daarbuiten.



In dezelfde tijd hielpen 4 zusters (*Ellen Meijnen, Carolin Mauden, Susanna Schaffer and Anne-Christine Winterhoff*) met het jeugdwerk zowel in in Mpondwe (Uganda) en Kigali (Rwanda):

- Jeugdkampen voor meisjes/ jonge zusters
- Evangelisatie aan sponsorkinderen
- Huisbezoeken van ouders en/of verzorgers van deze kinderen

Leest u hun verslag hieronder:

Uganda

Na een tweedaagse reis kwamen we veilig aan in Mpondwe om de zusters te helpen met een jeugdkamp. We begonnen met het kamp op zondag, 17 december na de gemeentelijke samenkomsten. Het onderwerp van het kamp was Ruth. We zijn begonnen met het zingen van geestelijke liederen uit "Venez-à-Moi" (een Franstalig liederenboek voor kinderen) waarvan de plaatselijkedie de broeders in Uganda hadden vertaald in Lhukonzo. Het is belangrijk dat de kinderen meer goede liederen leren en zij hebben hiervan genoten.

Na het zingen zijn we begonnen met het eerste hoofdstuk van het boek Ruth. We hadden boekjes met vragen over de verschillende hoofdstukken van Ruth meegebracht. >





Op de eerste dag lag de focus op de keuze die Ruth maakte. Ze besloot om haar schoonmoeder Naomi te volgen in haar land en tot het volk van God. We hebben uitgelegd hoe belangrijk het is om voor de Heer Jezus te kiezen. Na het Bijbelverhaal werden de kinderen in groepjes verdeeld om de vragen uit het boekje te bespreken. < Het was fijn om te zien hoe ze samen overlegden om de antwoorden te vinden. De tweede en de derde dag overdachten we hoofdstuk 2 tot en met 4. De lessen gingen over het gedrag en de karaktereigenschappen van Ruth, zoals haar gehoorzaamheid en nederigheid, haar ijver en de relatie die ze had met haar schoonmoeder Naomi. Van Ruth kunnen we leren dat het noodzakelijk is om het Woord van God regelmatig te lezen om in het geloof te groeien en om vrucht te dragen voor de Heer. We spraken ook over de genade van de Heer Jezus tot ons, wat we kunnen zien in het karakter van Boas als Ruths Verlosser en de relatie tussen hen beide. In hoofdstuk vier refereerden we aan het huwelijk van Boaz en Ruth. Ruth had het geduld om te wachten op de Heer die haar de juiste echtgenoot zou aanwijzen en haar zou helpen bij moeilijke beslissingen. Elke dag leerden de meisjes een Bijbelvers uit hun hoofd van het relevante hoofdstuk.

's Middags was er tijd beschikbaar om nailessen > te geven aan de oudere meisjes. Zij waren erg blij een kleine tas te maken, de meesten deden het erg goed. De lessen die Renate Meijer had gegeven heeft tijdens haar laatste bezoek in Mpondwe, bleken succesvol. Voor sommige meisjes zijn deze vaardigheden essentieel om een goede mogelijkheid te creëren hun eigen geld te verdienen door het maken van handwerkproducten die ze kunnen verkopen op de markt. De jongere meisjes hadden plezier in het spelen met ballen en springtouwen die we meegebracht



hadden. Ze hadden ook de mogelijkheid om mooie kleurplaten in te kleuren.



< Op woensdag waren we in de gelegenheid bezoeken te brengen aan enkele sponsorkinderen. Het is schrijnend om te zien in welke omstandigheden ze leven. We waren wel blij toen we hun reacties zagen wanneer ze de brieven kregen van hun sponsors. Sommige van de gezinsleden leden aan malaria wat een groot probleem is in de meeste families. We realiseerden ons ook dat het veel tijd kost om deze bezoeken te maken. Het is veel werk om de bezoeken te organiseren en met het toenemende aantal gesponsorde kinderen, wordt dit nog moeilijker. We mogen echt bidden voor dit werk.

Rwanda

Op donderdag reden we terug naar de luchthaven bij Kampala, de hoofdstad, om naar Rwanda te reizen. We kwamen 's avonds veilig aan in de hoofdstad Kigali en woonden daarna een driedaagse Bijbelconferentie bij. Het onderwerp van de conferentie was "de bedelingen". Er waren meer dan 300 broeders en zusters van Rwanda en de buurlanden. Het was mooi om enkelen van hen te leren kennen en om geestelijke gemeenschap met elkaar te hebben. >



In de middagen hadden we de mogelijkheid om verschillende bezoeken te brengen aan families en gesponsorde kinderen, samen met de plaatselijke zusters **Godeline** en **Winifred**.

De verhalen die ons tijdens deze bezoeken werden verteld, maakten een blijvende indruk op ons.



Sommige moeders moeten hun kinderen alleen opvoeden omdat de vaders hun families hebben verlaten. Daarnaast voeden veel families de kinderen op van hun naaste familieleden of ze hebben wezen geadopteerd.

Op maandag, 25 december, waren we in de gelegenheid om de plaatselijke vergadering in Ntarama te bezoeken. < We werden met het Woord gediend over de Goede Herder die alle namen van zijn schapen kent en die voor hen zorgt.

Daarna hadden we in het huis van een echtpaar een goede tijd van gemeenschap met een aantal broeders en zusters van Ntarama. Het was bemoedigend voor iedereen om te zien wat de Heer Jezus heeft bewerkt in de voorgaande jaren in de levens van deze broeders en zusters.



Op dinsdag begonnen we met het meisjeskamp in Kigali. Er waren ongeveer 150 meisjes in de leeftijd van 12 tot 25 jaar, die deelnamen aan het kamp, grotendeels uit Rwanda maar ook uit Congo en Burundi. Het merendeel kwam van verschillende denominaties en achtergronden.

We hadden hetzelfde onderwerp als in Uganda. De meisjes hadden veel vragen, onder anderen over hoe ze behouden kunnen worden, over de doop, de Heilige Geest en de vraag hoe je een licht in deze wereld kunt zijn. Helaas zagen we dat er een grote invloed is van veel denominaties met een verkeerde

leer; veel meisjes zijn mogelijk niet bekeerd of hebben geen geloofs zekerheid.

We spraken verschillende keren over de genade van de Heer Jezus, Die alleen ons kan redden en ons



tot God kan brengen.

We leerden hen ook verschillende liederen uit het Franse liederboek "Venez à Moi," waarvan een aantal liederen vertaald is in het Kinyarwanda. We leerden hen ook enkele Engelse liederen, deze vonden ze ook erg mooi. In de middagen hadden we de mogelijkheid om te naaien, wat de meisjes erg leuk vonden. De tijd van het kamp ging snel voorbij en de meisjes wilden nog niet naar huis gaan toen het kamp voorbij was. Sommige van hen vertelden dat ze erg gezegend waren door de Bijbelstudies > en de gemeenschap die ze hadden genoten tijdens het kamp. Een broeder had 35 meisjes uitgenodigd uit Congo; het kostte hen bijna de hele dag om naar huis te reizen.

Op vrijdag hadden we 's morgens tijd om de administratie van de sponsoring bij te werken en 's middags waren we uitgenodigd voor een maaltijd door broeder Jacques en zijn vrouw Valérie. Na dit bezoek gingen we naar het vliegveld voor de terugreis.



Dank u voor alle gebeden en voor uw ondersteuning. De Heer heeft ons een zeer gezegende tijd gegeven, samen met alle broeders en zusters. Prijst Hem!

We willen u allen hartelijk danken voor uw voorbede en praktische steun in de afgelopen maanden.

Met hartelijke groet in onze trouwe, liefdevolle Heer,

Hilvert Wijnholds

PS: Wilt u bidden voor de komend reis van 30 januari tot 14 februari in in Mputu, Noordoost Kongo, en in Mpondwe, West Uganda. In beide plaatsen zullen besprekingen plaatsvinden en een driedaagse Bijbelconferentie.