

Elburg, 4 september 2018

“Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft” (Jes. 40:29)

Vorige maand opende de Heer de deur voor mij om behalve **Rwanda** ook **Zuid-Kameroen** te bezoeken. In Rwanda ontmoette ik broeder **Kitsa Thomas** uit Goma, Kongo, die mij na de Bijbelconferentie in de hoofdstad Kigali vergezelde bij de bezoeken in Zuid-Kameroen. Broeder **Mukama Gérard** uit Rwanda was verhinderd, omdat hij niet op tijd zijn visum voor Kameroen kon krijgen.



Rwanda

De Bijbelstudies over het onderwerp “de bedelingen” werden tijdens een driedaagse conferentie voortgezet. We zijn deze keer begonnen met de bedeling waarin wij nu leven: “de bedeling van de genade van God” (Ef. 3:2). Deze conferentie werd ook bijgewoond door broeders en zusters ook Goma en Bukavu (Noordoost Kongo) en Bujumbura (Burundi).

Ik ben elke keer weer dankbaar voor de bijdragen van plaatselijke broeders zoals Kitsa Thomas en Mukama Gérard. D.V. zullen zij samen in Kigali het onderwerp van de bedelingen verder behandelen tijdens een Bijbelconferentie van 28-30 september die ikzelf maar één dag kan bijwonen.

Voor de jeugdbladen “Mathêtria” en “The Christian Explorer” hebben we een drukker gevonden in Kigali die beide bladen tegen een redelijke prijs kan drukken. Het eerste blad wordt in het Kinyarwanda, Frans en Engels uitgegeven, het tweede in het Engels en Frans.

Twee jaar geleden zijn twee zusters verhuisd naar de plaats **Matimba**

in het noordoosten van Rwanda. Door hun getuigenis zijn twaalf dorpsbewoners tot bekering gekomen van wie nu negen zijn gedoopt, onder wie ook een jong echtpaar. > De broeders **Muragijimana Jacques** uit Kigali en **Tuyisenge Théogène** uit Ntarama bezoeken hen regelmatig.

Zuid-Kameroen

De aanleiding tot dit bezoek was de uitnodiging om de jaarlijkse Bijbelconferentie in Nko'emvon bij te wonen. De plaatselijke broeders hadden deze uitnodiging sinds mijn laatste bezoek in 2013 elk jaar herhaald en deze keer kon ik dit bezoek verwerkelijken.

Broeder Kitsa Thomas en ik kwamen ruim een week voor de jaarlijkse conferentie in Nko'emvon aan, omdat ik het op mijn hart had enkele plaatsen te bezoeken en ook een paar huisbezoeken te maken.

Nko'emvon:

Bij aankomst in **Nko'emvon** werden we begroet door de broeders en zusters die op het terrein wonen en werken. Er waren enkelen onder hen die ik voor het eerst ontmoette. Ik heb ze uitgenodigd om elkaar



te leren kennen bij het genieten van twee maaltijden: de eerste met een stekelvarken en de tweede met een adder, heel goed klaargemaakt door een plaatselijke zuster.

We konden op de dag van aankomst ook nog de wekelijkse Bijbelbespreking bijwonen over Rom. 14 o.a. vers 19: "Laten wij dus jagen naar wat de vrede en de onderlinge opbouw dient"

Samenkomst in het dorp Bikpwaé

In dit dorp zijn vele bezoeken gemaakt vanaf 1975 en er was telkens weer terugval waardoor geestelijke groei werd verhinderd. Deze keer ontmoetten we meerdere jongere broeders en zusters, die meer geestelijke standvastigheid vertonen, in het bijzonder drie jonge broeders. Een van hen staat onder zware druk van zijn familie, maar hij blijft standvastig.



Zowel broeder Thomas als ik hebben met het Woord gediend. Daarna lieten twee jonge zusters de kinderen van de zondagschool enkele liederen zingen. De jonge broeder **< Ze Prosper** die de Heer trouw dient met zijn gezin, nodigde ons daarna uit voor een maaltijd waarbij hij meerdere noden en oefeningen naar voren bracht.

In plaatsen zoals Bikpwaé en de hieronder genoemde is er grote behoefte aan regelmatige bezoeken van

minstens acht tot tien dagen. Zulke bezoeken maken het mogelijk Bijbelstudies te houden, te overnachten in de hutten van onze geliefde broeders en zusters, de gezinnen te bezoeken, en persoonlijke gesprekken te voeren.

Tweedaagse Bijbelstudies in het dorp Evolé

In het dorp **Evolé** vonden op vrijdag en zaterdag Bijbelstudies plaats over het leven en de dienst van Gideon, samen met broeders en zusters uit de dorpen Mekomo, Mefou, Mengomo en Endendem.

We hebben twee nachten in Evolé doorgebracht waardoor er veel gelegenheid was voor persoonlijke gesprekken. Drie broeders uit Nko'emvon waren ook meegekomen onder wie broeder **> Bonaventure** (r) die broeder **Kitsa Thomas** (l) vertaalde vanuit het Frans in het Bulu.

Na afloop van deze Bijbelstudies in Evolé, kregen alle aanwezigen op **V** zondag na de broodbreking en Woordbediening een brochure over Gideon en een herdruk van een klein naslagwerk in het Bulu dat ik in 1992 had samengesteld.



Na de driedaagse jaarlijkse Bijbelconferentie in Nko'emvon hebben broeder Kitsa Thomas en ik de Christelijke boekhandel in Yaoundé kunnen bezoeken. Broeder **Aimé** maakt daar nog steeds mooie tekstborden (zie blz. 4).

We hebben 's middags nog kunnen genieten van de gastvrijheid van broeder **Gnignindiwou Paul** en zijn gezin.

Website

De website www.all-nations.nl heeft een nieuwe lay-out. Aan de Engels-, Frans- en Duitstalige versies wordt nog gewerkt.

Klik op <https://www.all-nations.nl/country/zuid-kameroen/> voor videoclips en meer foto's van het bezoek in Zuid-Kameroen.



Voor het verloop van de driedaagse jaarlijkse Bijbelconferentie in Nko'emvon, verwijs ik graag naar het verslag van onze broeder Hansruedi Graf (zie hieronder).

We zijn de Heer, vele broeders en zusters en vergaderingen heel dankbaar voor hun gebeden!

Met hartelijke groeten in onze trouwe Heer,

Hilvert Wijnholds en Kitsa Thomas

" .. wekte de HEERE de geest van Kores op, de koning van Perzië toen stonden de familiehoofden van Juda en Benjamin, en de priesters en de Levieten op, allen bij wie God de geest had opgewekt om op te trekken om het huis van de HEERE te bouwen, Die in Jeruzalem woont" Ezra 1: 1 en 5.

De jaarlijkse nationale conferentie, die tientallen jaren in Nko'emvon plaatsvond, werd dit jaar tot een internationale conferentie (van 1.-5.8.2018). Naast de drie broeders uit verschillende landen van Europa namen ook broeders uit Goma (Kongo), Libreville (Gabon), Togo / Burkina Faso en vijf broeders en zusters uit Equatoriaal-Guinea deel, wat een verrijking voor de conferentie bleek. Als thema hadden de Kameroenese broeders het boek EZRA voorgesteld, met daarbij gedeeltes uit de profeten Haggai en Zacharia. Vooral in onze tijd, "de dagen van de kleine dingen" (Zach. 04:10), is het een grote bemoediging

te zien dat de God van Israël zich in de tijd van de volken bekommert om Zijn volk en machtig is zelfs door aardse heersers zijn beloftes waar te maken. Zelfs als slechts een klein deel van Juda en Benjamin terugkeert naar Jeruzalem, wordt de eenheid van Gods volk ("heel Israël") in verschillende verzen.

Is dat niet ook een geweldige bemoediging voor vandaag? Nadat dit overblijfsel in Jeruzalem aankwam, is het eerste dat we lezen dat het altaar opnieuw *op zijn fundament* werd opgericht om onmiddellijk offers aan God te brengen. Heeft datgene waar God recht op heeft, ook bij ons

voorrang? Daarna werd het fundament van het huis van God gelegd, waardoor de ouderen, die de vorige tempel nog kenden, huilden, terwijl de jongeren zich verheugden. Dit geluid drong ver door, wat in het volgende hoofdstuk leidde tot het verzet van de vijand.

God toont in Esra de uiterlijke omstandigheden waardoor de bouw van het huis van God tot stilstand kwam, terwijl in Haggai de innerlijke toestand van het volk wordt onthuld. We zien in de Schrift dat God slechts één huis heeft - of het nu de tabernakel, de tempel van Salomo, de tempel ten tijde van Ezra of de Gemeente van God is - waar Hij in het midden van Zijn verlostten wil wonen. Haggai schrijft hierover in hoofdstuk 2: 10: "De laatste heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de eerste, zegt de HEERE van de legermachten. In deze plaats zal Ik vrede geven"

[Doumeyan Kossi \(Burkina Faso\)>](#)

De ongeveer 350 deelnemers aan de conferentie (inclusief veel kinderen en jongeren) genoten van de onderlinge gemeenschap, want ze zien elkaar zelden. Ze volgden met belangstelling de uitleg en de toepassingen van de eerste zes hoofdstukken van Ezra. 's Avonds waren lezingen over onderwerpen als "Vrucht dragen – tot heerlijkheid van de Vader", "De jeugd, het tijdstip van de beslissing" en "Volharden ondanks ..." - ondanks moeilijke omstandigheden en noden. Een jeugdkoor verrijkte de conferentie met het zingen van een aantal bijzonder indrukwekkende liederen en de kinderen gaven aan het eind van de conferentie een presentatie van geleerde Bijbelverzen en liederen - tot grote vreugde van alle aanwezigen.



De conferentie werd bijgewoond door broeders en zusters van de meeste Kameroenese vergaderingen, hoewel sommigen van hen erg klein zijn geworden. Wat een bemoediging en vermaning voor alle aanwezigen om op een praktische manier vast te houden aan de waarheid van het ene lichaam. CHRISTUS is het verheerlijkte hoofd van dit lichaam, Zijn Gemeente. Hij komt spoedig om zijn duur gekochte bruid in de heerlijkheid te brengen. De blijdschap in de Heer alsmede de onderlinge vreugde, evenals de hartelijke saamhorigheid geeft moed om daar te volharden waar de Heer een ieder van ons heeft geplaatst. De broers en zussen waren bijzonder blij met de aanwezigheid van Hilvert Wijnholds, die langere tijd geen bezoek had kunnen maken, maar dit jaar in staat was Zuid-Kameroen te bezoeken en deel te nemen aan de conferentie, ook al was het niet gemakkelijk voor hem terug te keren naar de plaats waar hij de Heer samen met zijn geliefde vrouw en gezin vele jaren gediend heeft.

< [Nana Roger \(Douala, Kameroen\)](#)



Koken met ketels op een open houtvuur voor zoveel mensen was een hele prestatie, die echter met veel kundigheid uitgevoerd werd. Er was dan altijd op het juiste moment een goede maaltijd voor iedereen bereid. >

Men hield zich ook heel goed aan het tijdschema voor de bestudering van de afzonderlijke Schriftgedeelten. De Heer heeft bovendien aangenaam weer gegeven (het was niet zo heet als in Europa!) en Zijn woord rijk gezegend! We bidden dat het verder bijdraagt tot een duurzame opbouw en versterking van de vergaderingen in Kameroen.

De gemeenschap in de dienst in het onderwijs van Zijn Woord met de broeders Doumeyan Kossi (Burkina Faso), Thomas Kitsa Baley (Noordoost Kongo), Ernst-August Bremicker, Hilvert Wijnholds en de plaatselijke broeders uit Kameroen verliep in vrede en was verrijkend en bemoedigend. De Heer gaf daartoe veel genade! HIJ heeft ons hart steeds weer verwarmd tot aanbidding van de Vader. Onze Heer Jezus Christus ontvangt daarvoor lof en dank!

We danken ook de twee zusters Marion Franke en Birgit Granz hartelijk voor hun praktische hulp en steun bij veel zaken!

Oberwil, 7 augustus 2018

Hansruedi Graf

