

## Verlag van Bijbelconferenties in Kigali, Rwanda

"Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt."  
(Openbaring 2: 7)

Geliefde broeders en zusters,

Afgelopen december brachten we opnieuw een gezegende tijd door rond het Woord van God tijdens een Bijbelconferentie in Kigali. De conferentie werd gehouden tussen twee meisjeskampen in : één in Kigali en de andere in Nyamata. In de laatstgenoemde plaats konden we onlangs een nieuw bijbelcentrum en een vergaderlokaal in gebruik nemen.



Het is al geruime tijd geleden dat we begonnen met Bijbelstudies over de de bedelingen met behulp van een gedetailleerd schema "Van eeuwigheid tot eeuwigheid". < Dit schema is als brochure gedrukt in het Kinyarwanda, Frans, Engels en Swahili, waarin ook een kaart met de zeven bedelingen is opgenomen. Deze studie heeft veel belangstelling gewekt en het aantal deelnemers steeg met elke conferentie. Deze interesse is het gevolg van weinig of geen inzicht in de christenheid. Men weet niet hoe men onderscheid moet aanbrengen tussen de huidige periode en die van het

verleden en wat de kenmerken van elk tijdperk zijn. Iedereen lijkt genoeg te hebben van de leiding door leiders in denominaties die niet weten wat ze aanrichten en die duidelijk tegenstrijdige uitspraken doen over het Woord.

Het was heel interessant om te zien hoe tijdens de pauzes groepen werden gevormd om met elkaar vragen te bespreken en meer duidelijkheid te vragen over bepaalde punten. We hadden voorbereidingen getroffen om 150 deelnemers onder te brengen, maar hebben deze keer ongeveer 300 deelnemers geregistreerd.

De laatste Bijbelconferentie conferentie over de bedelingen vond plaats in september waarbij de broeders Hilvert Wijnholds (Nederland) en Kitsa Thomas (DR Congo) aanwezig konden zijn. Deze keer konden ze niet komen, maar we danken de Heer dat het ongetwijfeld nodig was dat ze op dat moment daar waren waar Hij hen wilde hebben.

We ontmoetten elkaar in Kigali van 21 tot 23 december 2018 en gingen verder met de zesde periode, met een algemeen overzicht van de Gemeente op aarde: een fundamentele boodschap voor ieder van ons, voor elke plaatselijke gemeente en voor de hele Gemeente. De hoofdstukken 2 en 3 van Openbaring presenteren ons de Gemeente vanuit drie invalshoeken: historisch, moreel en profetisch. Deze twee hoofdstukken spreken van "dingen die zijn", vandaar de oproep aan elke gelovige om zijn positie in deze Gemeente, die vandaag een 'groot huis' is geworden, goed te overwegen. Gezien de staat van de laatste gemeente, Laodicea, in Openbaring 3, heeft niemand men veel uitleg nodig, omdat de trots en het streven naar de ijdelheid van rijkdom duidelijk worden omschreven voor allen die willen zien en luisteren naar wat de Geest van God iedereen persoonlijk vertelt.



De Gemeente, als het zichtbare lichaam van Christus op aarde, stelde zichzelf onder de bescherming van deze wereld, de vijand van de Heer. Ze stelde zich bloot aan externe en interne gevaren met las gevolg een ernstige beïnvloeding in moreel en leerstellig opzicht.

We zien dat van binnenuit door zogenaamde 'predikers' wereldgelijkvormigheid en immoraliteit worden geïntroduceerd. De Heer roept op tot berouw voordat Hij zijn oordeel uitvoert, zoals Hij altijd heeft gedaan als de mens zijn verantwoordelijkheden niet nakomt.



Tijdens dit verschrikkelijk verval dat de Gemeente vanaf het allereerste begin binnendringt, faalt de Heer niet om een getrouw overblijfsel voor Zichzelf te bewaren dat uit dit godsdienstig systeem wordt geroepen. Ze worden aangespoord om hun kleding niet te verontreinigen en de getuigenis voort te zetten die de glans van de glorie van Christus vóór de wereld weerspiegelt. Hier zien we de genade van God die alle andere bedelingen heeft gekenmerkt: de reden waarom getrouwe getuigen beproevingen tot de dood hebben doorstaan in de geschiedenis van de Gemeente hier op aarde.

In de zeven gemeenten in Openbaring 2-3 zien we dat de Heer, elke keer, in overeenstemming met elke gemeente en haar kenmerken, zichzelf eerst op een bijzondere wijze voorstelt, dan een specifiek woord heeft dat gebaseerd is op haar morele en praktische staat en uiteindelijk een belofte voor de persoon die oren heeft om te horen.

Vanuit een historisch perspectief zien we een Gemeente van wie de liefde voor Christus vermindert en die 'trouwt' met de wereld. Zij presenteert niet langer, in deze wereld van leugens, de plaats waar de waarheid wordt gehandhaafd. Een individuele oproep is echter gericht aan iedereen om te luisteren naar wat de Geest van God zegt, wetende dat Christus altijd in het midden van zeven gouden lampen wandelt. Droevige realiteit: door dit falen van de opdracht van de Gemeente, valt het oordeel van God en we zien dat deze Gemeente haar opdracht niet beter uitvoert dan Israël in het verleden.

Nadat de bespreking van deze periode van de zeven gemeenten, spraken we ook over de verdrukking die de na de opname van de Gemeente zal plaatsvinden. Het is het vervolg van de 70ste week van Daniel's profetie, onderbroken door de "tussenperiode" van de Gemeente van God.

Zo de Heer wil, zullen we een laatste bespreking over de bedelingen houden in februari 2019. Deze serie van Bijbelstudies heeft vele harten geraakt en de levens van velen in de christenheid ondervraagd.

We danken de Heer dat hij plaatselijke broeders de gelegenheid heeft gegeven om te dienen met Zijn Woord tijdens deze conferentie, zoals o.a. broeder Nalwindi Constantin uit Bujumbura (Burundi). We zijn dankbaar voor zowel zijn bijdragen als die van andere broeders.

We danken u allen, broeders en zusters, die ons financieel en geestelijk ondersteunden om deze Bijbelconferenties mogelijk te maken.

Samen heffen u en wij onze ogen op naar onze Heiland en Heer die spoedig komt: laat Hij ons vinden zoals hij wenst, "onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus" (1 Thessalonicenzen 5:23).

"Hij komt spoedig!"

Namens de plaatselijke broeders,

Uw broeder in de Heer,

MUKAMA Amboye Gérard >

