

Elburg, 11 maart 2020

“De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe” (Hand. 16:5)

Geliefde broeders en zusters in de Heer,

In zijn genade laat de Heer de dienst van het Evangelie en van de Gemeente (Kol. 1:23-25) nog voortzetten in Oost-Afrika. Van 18 januari tot 19 februari vonden bezoeken plaats in **Rwanda** en in **West-, Centraal- en Oost-Uganda**. Tijdens het bezoek in West-Uganda vonden besprekingen plaats met verantwoordelijke broeders uit **Noordoost Congo**, en overleg met verantwoordelijke broeders uit **Kenya** vonden plaats tijdens het bezoek in Oost-Uganda. De broeders John Redekop en Mike Dejonge (Canada) vergezelden mij op het laatstgenoemd bezoek voor technisch overleg voor lokaalbouw in Busia en een Bijbelconferentie in Mukono. Hun verslag vindt u in deze nieuwsbrief.

Zij werken het werk van de Heer (zie 1 Kor. 16:10)

In toenemende mate dragen broeders uit bovengenoemde landen bij aan de dienst van het Evangelie en van de Gemeente (Kol. 1:23-25). Zij verrichten hun dagelijks werk dusdanig, dat er zoveel mogelijk tijd overblijft om deze dienst in hun land voort te zetten.

Er is grote behoefte aan systematisch onderwijs, vooral in de dorpen, en deze broeders hebben de roeping en de gave het Woord duidelijk uit te leggen. Tevens kennen ze de levensomstandigheden en behoeften van de broeders en zusters en belangstellenden in de dorpen en kunnen dan ook vanuit het Woord op vele praktische onderwerpen ingaan. Velen van hen vertalen vanuit hun stamtaal in het Engels of Frans tijdens Bijbelconferenties in hun land en/of regio (zie foto's onderaan deze nieuwsbrief).

- Noordoost Congo:

Broeders uit Mputu/Mombasa en andere plaatsen maken regelmatig bezoeken in de dorpen, waarvan meerdere veraf in het oerwoud gelegen zijn. Ondanks de slechte staat van de wegen, vooral in het regenseizoen, zetten zij trouw de dienst van het Evangelie en van de Gemeente voort. Hun dienst wordt bemoeilijkt door toenemende aanvallen van rebellen op de weg Mambasa – Mayuao - Biakato. Meerdere broeders zijn uit hun dorpen gevlucht naar o.a. Mputu, waar we hen proberen te helpen. Juist deze week zijn enkele broeders op bezoek in een district waar de plaatselijke hoofdbestuurder gevraagd heeft een Bijbelcentrum te openen. Hij sprak met de broeders

over de noodzaak van Bijbels onderwijs aan de jeugd die is blootgesteld aan voorouderverering en de daarmee gepaard gaande gebruiken.

- West Uganda

Jonge broeders zijn zeer actief in het werk onder kinderen en jonge mensen in scholen in de plaats Kasese en omliggende dorpen. Meerdere van deze dorpen liggen in moeilijk te bereiken berggebied.

Ze bezetten de christelijke boekhandel in Kasese twee dagen in de week, waar ze tevens regelmatig brochures, traktaten en liederen in het Lhukonzoen vertalen. Ze houden jongenskampen in West-, en Oost-Uganda en Noordoost Congo (Mputu) in samenwerking met broeders en zusters ter plaatse

Drie zusters bezoeken regelmatig scholen om aidsvoorlichting te geven. Ze hebben toestemming om deze lessen te combineren met evangelieverkondiging.



- Centraal en Oost Uganda

Meerdere broeders maken regelmatig bezoeken in de vele plaatsen waar vergaderingen zijn ontstaan of waar groepen van gelovigen en belangstellenden om Bijbelstudies hebben verzocht. In de afgelopen jaren zijn broeders en zusters in vijftien plaatsen begonnen met de broodbreking. Zij hebben onderwijs nodig uit het Woord van God, maar het ontbreekt de plaatselijke broeders aan tijd om hen regelmatig te bezoeken. Daarbij komt dat er steeds weer nieuwe uitnodigingen uit andere dorpen komen van diegenen die op zoek zijn naar Bijbelse antwoorden op vragen over bekering en geloofszekerheid.

- Rwanda

Evenals in voornoemde landen, maken broeders een driemaandelijks reisschema om vergaderingen en groepen van gelovigen/belangstellenden te bezoeken. Een van deze broeders zoekt regelmatig contact met zijn dorpsgenoten om hen het evangelie te verkondigen. Zijn plaatselijke vergadering is daardoor getalsmatig gegroeid. Hij bezoekt ook regelmatig een kleine naburige vergadering waar de Heer dezelfde geestelijke en getalsmatige groei heeft gegeven. De bezoeken in de plaats Matiba, waar negen broeders en zusters vorig jaar zijn gedoopt, worden ook voortgezet. Deze broeders en zusters zouden graag met de broodbreking willen beginnen, maar er is nog niet een gebouw beschikbaar dat voldoet aan de eisen van de plaatselijke bestuurders.

Bijbelconferenties

U hebt uit het voorgaande begrepen dat de broeders en zusters door meerdere oorzaken, niet regelmatig kunnen worden bezocht in hun dorpen en steden. We zijn dan ook dankbaar dat we hen regelmatig kunnen uitnodigen voor driedaagse Bijbelconferenties en tevens dat we daarvoor in meerdere gebieden over de nodige gebouwen beschikken. Deze conferenties bieden de broeders en zusters gelegenheid om systematisch met het Woord van God te overdenken. Zij doen dat in een atmosfeer van rust en gemeenschap, zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken over maaltijden of het werk op de velden en in de plantages.

- Mputu, Bible Conference Center (Noordoost Congo)

Naast de driedaagse Bijbelconferenties vinden ook tweemaandelijks Bijbelstudies plaats voor broeders die een dienst van het Woord verrichten in hun vergaderingen. We hebben de Bijbelstudies over de bedelingen afgesloten en zijn begonnen met systematische studies over de boeken van het Nieuwe Testament. De volgende driedaagse Bijbelconferentie is gepland in mei en ik hoop deze te kunnen bijwonen.

- Mpondwe (West Uganda)

Het vergaderlokaal bleek te klein te zijn voor de aanwezige broeders en zusters en belangstellenden. De plaatselijke broeders hadden dan ook tenten opgezet op het terrein achter het lokaal. We waren dankbaar dat het niet regende of sterk waaide. De broeders uit Noordoost Congo met wie ik besprekingen had gevoerd, woonden deze conferentie ook bij.

Tijdens mijn bezoek hebben we de brief aan de Filippenzen overdacht. We hebben samen opnieuw ontdekt hoe bemoedigend deze brief over de christelijke levenswandel is, geschreven aan een plaatselijke gemeente die door armoede was getroffen (2 Kor. 8), maar die voor Paulus en zijn dienst veel liefde en toewijding toonde. Kernwoorden voor de christelijke levenswandel in deze brief zijn o.a. blijdschap en gemeenschap. Paulus is zelf het voorbeeld van zo'n levenswandel, want Christus is alles voor hem: hoofdstuk 1, zijn leven; hoofdstuk 2, zijn voorbeeld; hoofdstuk 3, zijn doel; hoofdstuk 4, zijn blijdschap en kracht.

- Kigali (Rwanda)

Het onderwerp van de driedaagse Bijbelconferentie in de grote vergaderzaal van het Bijbelcentrum was samengevat in een overzicht van onderwerpen uit de beide brieven aan de Thessalonicenzen. > Dit overzicht was door de plaatselijke broeders vertaald in het Kinyarwanda. Van dit overzicht hebben we de volgende onderwerpen overdacht. Zo de Heer wil, zullen de overige onderwerpen bij een volgend bezoek worden behandeld.

1) De basis, het centrum en het resultaat van evangelieverkondiging (Hand. 17: 1-4)



2) De drie relaties die Christenen (Vader, Heer, gave van de Geest) genieten (1Thess. 1: 1; 4: 8) en de praktische wandeling die voortvloeit uit de persoonlijke ervaring van deze drie relaties, namelijk:

a) 1 Thess 1: 4 door God geliefd; 2 Thess. 2:13 door de Heer geliefd; b) 1 Thess: 5: de God van vrede; 2 Thess. 3:16: de Heer van de vrede; c) 1 Thess. 4: 1-8 : 1e) wil van God, hoe God te behagen (v3); 2e) vermaningen in de Heer Jezus en geboden door de Heer Jezus (vs. 1 en 2); 3e) de Heilige Geest woont in ons lichaam (v 4-8); d) een goed getuigenis en de bereidheid om te werk voor de kost: 1 Thess. 4: 11,12 // 2 Thess. 3: 6-15.

3) De verwachting van de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Jezus Christus in 1 en 2 Thess.



- Mukono (Centraal Uganda)

Bovenstaande onderwerpen uit de beide brieven van de Thessalonicenzen hebben we ook behandeld tijdens de driedaagse Bijbelconferentie in Mukono. Ik was de Heer erg dankbaar dat broeder < John Redekop deze conferentie kon bijwonen. De conferentie vond plaats in een gehuurde ruimte, omdat het Bijbelcentrum te klein is voor de vele aanwezigen. We hebben een terrein in Mukono kunnen kopen dat gunstig gelegen ligt aan de hoofdweg van Kampala naar Ninja/Busia. Dit terrein is zeer geschikt voor een Bijbelcentrum en een groot vergaderlokaal voor Bijbelconferenties. Het ligt ook dichtbij meerdere scholen en universiteiten met duizenden studenten. Wee zouden graag regelmatig contact opbouwen met de deze studenten en samenkomsten met hen houden in het nog te

bouwen lokaal.

- Busia (Oost Uganda)

Gedurende de laatste tien dagen van mijn bezoek konden de broeders Mike Dejonge en John Redekop mij vergezellen naar Busia en Mukono. Over hun bezoek schreven deze broeders het volgende:

"We zijn de Heer dankbaar wanneer we de omvang van Zijn werk over de hele wereld overwegen, en dat we het voorrecht hebben om Hem op een weinig in dat werk te dienen. Dat de Heer ons wil gebruiken zoals we zijn, waar we Hem ook dienen, en getuigenis afleggen van Zijn grote naam is nog een ander wonder van Zijn oneindige genade.

In de periode van 5 tot en met 17 februari hadden we het voorrecht om broeders en zusters in Busia en Mukono, Oeganda, te bezoeken. Aan het begin van de samenkomst om de dood van de Heer te verkondigen, werd het al snel duidelijk dat de vergaderruimte (een klaslokaal) veel te klein zou zijn vanwege het aantal broeders en zusters uit naburige vergaderingen die ook kwamen toen ze hoorden van ons bezoek. De oplossing was om de samenkomsten > buiten te laten plaatsvinden. Eerst werd er een tent opgezet om ons tegen het weer te beschermen. In ons geval was het gewoon de zon, maar wanneer men gedurende 5 uur samenkomsten heeft om de dood van de Heer te verkondigen en te luisteren naar de bediening van het Woord, wordt deze bescherming van het grootste belang.



We waren in staat om verantwoordelijke nationale broeders te ontmoeten om een open discussie te hebben over de bouw van het geplande Bijbelcentrum in Busia. De plaatselijke broeders toonden een oprecht verlangen en oefening voor dit werk, en we kunnen met degenen die in de tijd van Nehemia gebouwd hebben zeggen: "het hart van het volk was erop gericht om te werken". We waren in staat om samen met de broeders te benadrukken hoe belangrijk het is om trouwe rentmeesters te zijn met wat de Heer ons heeft toevertrouwd om Hem daarin te verheerlijken.



Veel tijd werd besteed, gedurende vele besprekingen, aan het herzien van constructiedetails die zowel de structurele integriteit van het gebouw zouden waarborgen, en tegelijkertijd de kosten zouden verlagen voor de bouw. De eerste fase van de bouw bestaat uit alle funderingswerkzaamheden en betonnen vloeren. Een budget voor deze fase is opgesteld en meerdere malen herzien en bewerkt om de kosten te minimaliseren en toch het vereiste resultaat te bereiken. Broeders zijn actief op zoek naar de levering van bouwmaterialen die dit doel zullen helpen bereiken.

We zijn ook dankbaar dat veel van het werk door broeders kan worden verricht. Dit moedigt broeders niet alleen aan in hun praktische wandel en getuigenis voor een gemeenschappelijk doel, maar helpt hen ook hun gezin thuis te ondersteunen.

We zijn de Heer dankbaar voor het verstrekken van de nodige fondsen voor deze eerste fase van de bouw. De broeders zijn bereid om onmiddellijk aan het werk te gaan zodra het definitieve budget voor deze eerste fase is goedgekeurd.

Dit is slechts de eerste fase. Het werk is groot. Maar de Heer doet ook een geweldig werk in dit land. Er is een geestelijke honger en oprecht zoeken naar het Woord, dat een kenmerk is van de "eerste liefde" (Op. 2:4). We hebben dit tijdens ons bezoek een aantal keren ervaren.

Op een ochtend gingen we naar een klein dorp : Buyenge. Hier ontmoetten we een paar broeders en zusters die anderen hadden uitgenodigd voor evangelieverkondiging en dienst van het Woord. In de loop van een paar uur kwamen steeds meer mensen om naar het Woord te luisteren en we hadden een tijd van besprekingen en vragen. Al snel was er een groep van ongeveer 50 mensen die aandachtig naar het Woord luisterden. Aan het einde van deze Bijbelstudies stond een jonge broeder die vertelde dat hij bemoedigd hij was door het feit dat de dienst van het Woord steeds dezelfde Christus en dezelfde waarheid presenteerde ... "Hetzij dan ik of zij, zò prediken wij en zò hebt u geloofd" (1 Kor. 15:11). >

We konden ook een driedaagse conferentie in Mukono houden, waaraan ongeveer 200 personen deelnamen. We hadden studies over onderwerpen uit de twee brieven aan de Thessalonicenzen.

Het was heel bemoedigend dat een jonge broer vertelde dat hij aantekeningen maakte tijdens de Bijbelstudies om met anderen in zijn dorp het ontvangen onderwijs te kunnen delen. Is dit niet waartoe we allen geroepen zijn?

Het werk van de Heer groeit enorm in Uganda. Er zijn in dit land veel nieuwe contacten, en veel verlangen naar de waarheid, een land waar nog veel afgoderij wordt gevonden. Wat geweldig dat net als in de dagen dat de apostel Paulus in Thessalonica predikte en het Woord werd ontvangen, en zij "zich van de afgoden tot God bekeerden, om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemel te verwachten", dat vandaag de boodschap dezelfde is : "Nu is de dag van de behoudenis"

Het werk is enorm, maar onze God is machtig. Moge de Heer ons helpen om Hem trouw te dienen. Hij zal volbrengen wat Hij in gedachten heeft. "Hij die u roept, is getrouwd; Hij zal het ook doen" (1 Thess. 5:24)"



Sponsorschap

De zusters Kayiganwa Godelive en Kamagaju Winnifred zetten trouw het werk voort onder de ruim 200 gesponsorde kinderen in Kigali, Rwanda: wekelijkse evangelisatiesamenkomsten waar de kinderen ook een maaltijd krijgen, huisbezoeken, beheer en verdeling van fondsen voor deze kinderen. Dit project is in overleg en administratieve samenwerking met plaatselijke bestuurders, die verantwoordelijk zijn voor sociaal werk in hun district, enkele jaren geleden tot stand gekomen. Het valt mij bij elk bezoek op hoe deze zusters dit werk met heel hun hart doen en een persoonlijke relatie met de kinderen opbouwen.

Daarnaast hebben we een project voor sponsorschap waarmee u een of meerdere kinderen van schoolgeld en kleding kunt voorzien. U vindt meer informatie hierover op de volgende website: www.all-

nations.nl/sponsor-een-kind/. Deze keer willen we in het bijzonder kinderen in Uganda aanbevelen. Het door u gekozen kind ontvangt liefderijke verzorging en hoort tevens regelmatig het evangelie. Via dit kind wordt door regelmatige huisbezoeken ook zijn/haar familie met het evangelie bereikt. De voor dit werk verantwoordelijke zusters hebben vaak diepgaande gesprekken waarbij ze merken dat veel ouders/voogden veel waarde hechten aan religie, maar geen persoonlijke relatie met God hebben door bekering tot Hem en geloof in de Heer Jezus.

In West Uganda zijn de zusters Ayebale Scovia, Biira Agnes et Masika Denize verantwoordelijk voor evangelisatie, huisbezoeken, beheer en verdeling van fondsen voor deze kinderen, in Centraal Uganda de zusters Kirabo Esther en Nakabira Christine en in Oost-Uganda de zusters Mukisa Betty.



Werk onder zusters en in gezinnen

In Rwanda vinden samenkomsten plaats waar zusters elkaar vanuit het Woord bemoedigen in de zin van Titus 2:2. Broeders in de landen die ik regelmatig bezoek, maken ook huisbezoeken ter bemoediging van ouders en kinderen.

Zowel vele broeders in deze landen als ik bidden echter al enkele jaren dat zusters, bij voorkeur twee, zich door de Heer geroepen voelen om Hem te dienen onder zusters en jongeren in deze landen, met name in Uganda en Rwanda. We gebruiken wel materiaal > van de zusters Birgit Granz en Marion Franke, maar de behoefte aan constant verblijf van zulke zusters in Oost Afrika is groot. Het is mogelijk voor zusters om Noordoost Congo te bezoeken tijdens een van mijn reizen, maar het is niet veilig genoeg om er zich te vestigen. Dat is wel mogelijk in de andere bovengenoemde landen.

We zijn de Heer, vele broeders en zusters en vergaderingen heel dankbaar voor hun gebeden en praktische ondersteuning!

Met hartelijke groeten in onze trouwe Heer,

Hilvert Wijnholds

PS :

Zo De Heer wil, zullen broeder Paul Meijer en ik Zuid-Afrika bezoeken van 23 maart tot 6 april. Paul reist op 2 april terug, omdat hij op 4 april een lezing heeft in Londen. Broeder Tony Egglestone en ik zullen van 3- 6 april in Kaapstad zijn om broeders te bezoeken die uit Uganda afkomstig zijn.

✓ Enkelen van de nationale werkers en vertalers in Oost-Afrika ✓
(Zij werken het werk van de Heer (zie 1 Kor. 16:10))

