

Elburg, 8 september 2021

“God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden” (Ps. 46:2)

Geliefde broeders en zusters in de Heer,

Het is alweer meer dan anderhalf jaar geleden dat bezoeken in Oost-Afrika nog mogelijk waren. Het laatste bezoek vond plaats in **Rwanda** en in **West-, Centraal- en Oost-Uganda** in januari/ februari 2020. De broeders John Redekop en Mike Dejonge (Canada) vergezelden mij toen voor technisch overleg voor lokaalbouw in Busia (Oost-Uganda) en een Bijbelconferentie in Mukono (Centraal Uganda).

Vanaf maart 2020 tot begin vorige maand waren bezoeken in Rwanda, Uganda, Kenya, Noordoost-Congo en Zuid-Afrika niet meer mogelijk als gevolg van Covid-19. Nu kunnen echter de drie eerstgenoemde landen weer bezocht worden. Bezoeken in Noordoost Congo kunnen ook weer plaatsvinden want MAF heeft de vlucht van Entebbe (Uganda) naar Bunia (Noordoost Congo) opnieuw in hun programma kunnen opnemen.

“... hen zag, dankte hij God en vatte moed” (Hd. 28:15b)

Vorige maand kon ik een tiendaags bezoek maken in Uganda, waar besprekingen, persoonlijke gesprekken en Bijbelstudies plaatsvonden met veertien verantwoordelijke broeders uit **Uganda**, vijf broeders uit **Noordoost Congo** en twee broeders uit **Kenya**. Het was een grote vreugde voor ons allen elkaar weer te zien en te spreken. We hebben de Heer meerdere keren gedankt voor onze ontmoetingen, gesprekken en onderlinge bemoediging.



Brothers from Uganda, N. Eastern Congo and Kenya showing some of the translated literature in Lhukonzo, Luganda and Swahili

Deze en vele andere broeders in de genoemde landen hebben een zeer moeilijke tijd doorgemaakt. De strenge maatregelen als gevolg van Covid-19, waren noodzakelijk, maar veroorzaakten ook economische problemen. Ze hebben de aan hen toevertrouwde fondsen met de grootst mogelijke boekhoudkundige nauwkeurigheid en transparantie (2 Kor. 8) besteed om praktische noden te lenigen.

De vijfdaagse besprekingen over de geestelijke en materiële aspecten van het werk in de bovengenoemde landen verliepen heel goed. In het

afgelopen anderhalf jaar hadden we wel regelmatig contact gehad via Whatsapp en email. Groepsbesprekingen en persoonlijke ontmoetingen hebben echter een enorme meerwaarde en maken een goede gedachtewisseling mogelijk.

Uganda

Het werk in dit land vindt plaats in drie gebieden, namelijk in West-, Centraal en Oost-Uganda. In de afgelopen maanden hebben de broeders daar de “dienst van het evangelie en van de Gemeente” (Col. 1:23-25) met trouw en volharding voortgezet. Ze hebben regelmatig vergaderingen bezocht en onderweg in andere plaatsen het evangelie verkondigd. Er is een opvallende belangstelling voor “het evangelie van de behoudenis (Ef. 1:13) en voor de beginselen van het samenkomen tot de Naam van de Heer, in het bijzonder in Centraal en Oost-Uganda.

De broeders krijgen vaak uitnodigingen van groepen van geïnteresseerden die besef hebben van hun zonden en weten dat bekering tot God en geloof in de Heer Jezus nodig is. Ze hebben echter geen Bijbels begrip van geloofszekerheid, behoudenis, het inwonen van de Heilige Geest in de gelovige en een wandel met de Heer. Onze broeders vinden bij velen geopende harten voor het onderwijs dat ze geven vanuit het

Woord van God. We zijn dankbaar dat er in Oost-Uganda enkele jongere broeders zijn die in toenemend mate in dorpen het evangelie verkondigen.

In meerdere dorpen hebben groepen van gelovigen in het afgelopen jaar vragen gesteld over de beginselen van het samenkomen. Deze vragen leidden tot regelmatige bezoeken om een serie van Bijbelstudies over het onderwerp van de Gemeente en het samenkomen tot de Naam van de Heer te geven. Binnenkort zullen in enkele dorpen een aantal broeders en zusters beginnen met de verkondiging van de dood van de Heer.

In West-Uganda zijn enkele jonge broeders zeer actief in het organiseren van samenkomsten voor jongeren en kinderen, en eendaagse Bijbelstudies in meerdere plaatsen.

Veel schooldirecteuren geven hen toestemming om het evangelie te brengen aan hun leerlingen, zelfs van door moslims gestichte scholen. De jonge broeders hebben groepen opgericht in deze scholen van waaruit studenten Bijbelcursussen krijgen en doen. Het helpt hen ook om contact te kunnen houden en te corresponderen met studenten die interesse tonen. Vanwege de lockdowns waren sommige studenten thuis, maar ze konden thuis worden bezocht. Ook dit jaar ontvingen wij regelmatig grote hoeveelheden lectuur voor verspreiding in op markten en in de genoemde scholen, vooral het driemaandelijks tijdschrift 'The Christian Explorer', en ook de kalenders de 'Good Seed' en 'Lord is Near' en 'Beautiful Africa'.



Vorig jaar ontvingen zij van ons een twintigtal USB-sticks met opnames van Bijbellesingen die verschillende broeders in het Engels en Frans hadden gehouden. Deze werden aan enkele gezinnen gegeven, die de inhoud ook kopieerden voor anderen. In het verleden hebben zij ook twee keer audio-Bijbels in Lhukonzo en Luganda ontvangen, die gegeven zijn aan mensen die niet kunnen lezen (vooral ouderen en blinden). Deze twee apparaten zijn een prachtig hulpmiddel voor Bijbels onderwijs, en we zijn de Heer dankbaar dat ze gewaardeerd worden.

Met de hulp van de Heer zijn deze jonge broeders (samen met broeders uit Kenia) bijna klaar met de vertaling van de bundel Spiritual Songs in Swahili-Kenia. Men is al begonnen met het aanleren van de melodieën in Busia en Bundibugyo. De Heer maakt het mogelijk dat de boeken en traktaten die we in Lhukonzo vertaald hebben, in Kampala worden gedrukt worden en op tijd worden ontvangen.

Kenia

In de afgelopen tijd zijn vele nieuw contacten ontstaan tussen broeders in Mombasa en gelovigen in andere plaatsen. Deze contacten kwamen tot stand door het echtpaar Jean Gabriel et Biljana Gantet uit Pau, Frankrijk.

Deze gelovigen en belangstellenden wonen tamelijk ver weg van de plaatsen waar vergaderingen zijn:

- Kilifi, twee uur rijden ten noorden van Mombasa, waar al sinds de jaren negentig een vergadering is, als gezegend resultaat van het werk van broeder Ernie Barnes.

- Meru, zes uur rijden ten noorden van Tala waar enkele broeders en zusters samenkomen

De broeders Richard and Mutavi van het Bijbelcentrum in Mombasa hebben hen brochures over Bijbelse onderwerpen en traktaten gestuurd. Tevens hebben ze een bezoek kunnen maken in Kilifi, waar ze Bijbelstudies hebben gehouden en persoonlijke gesprekken.

Mutavi & Richard holding some of the tracts in Swahili (Kenya)



In April hebben ze een Bijbelconferentie georganiseerd in Mombasa, waarvoor ook de gelovigen uit Kilifi en Meru waren uitgenodigd. Naast Bijbels onderwijs over bekering en geloof, werd ook het onderwerp van de wandel van de Christen met de Heer behandeld. Deze gelovigen hadden ook bijzondere belangstelling voor onderwerpen als de Gemeente en plaatselijke gemeenten, en "Het gedrag in het Huis van God" (1 Tim. 3:15).

Broeder Mutavi Charles probeert zoveel mogelijk scholen te bezoeken tijdens zijn verblijf in Tala, Busia (bij de grens met Uganda) en andere plaatsen. Hij mag samen met broeder Dennis uit Tala van de schoolleiding het evangelie brengen en ook christelijke lectuur uitdelen, zoals *The Christian Explorer*. Telkens blijkt weer hoe groot de belangstelling is voor dit jeugdtijdschrift, dat zoveel mogelijk regelmatig in dezelfde scholen wordt uitgedeeld. Elk nummer bevat namelijk ook een Bijbelles, waarvan de inhoud aansluit bij het vorige nummer.

In Busia gaat hij ook bij elk bezoek de scholen langs en bouwt daardoor goede contacten op. Hij heeft speciale belangstelling voor straatkinderen, want hij heeft vroeger zelf ook op straat geleefd. In Busia heeft hij dan ook contact met een organisatie die deze kinderen onderdak biedt. Via Mutavi waren we in staat dit werk te ondersteunen en Mutavi nog meer mogelijkheden te geven om persoonlijke contacten op te bouwen.

Noordoost Congo

De vijf broeders die de besprekingen in Uganda bijwoonden, zijn inmiddels veilig teruggekeerd. We zijn daarvoor erg dankbaar omdat het gevaarlijk is op de hoofdwegen te reizen. MAF heeft de vluchten naar Noordoost Congo hervat, echter met een grote omweg via Arua (Uanda) en Aru (Noordoost Congo), Een reis met de auto via Kasindi (bij de grensovergang tussen Uganda en Congo) – Beni – Komanda – Mambasa is nog te gevaarlijk door regelmatige aanvallen door rebellen. Zowel MAF als de plaatselijke broeders hebben het mij sterk afgeraden, hoewel deze broeders deze reis zelf wel maken via omwegen en langere gedeelten te voet. Graag verwijs ik u naar hun recent verslag over de vele bezoeken die zij maken: www.all-nations.nl/content/uploads/2021/09/210510-report-visits-northeastern-congo.pdf. Ze zetten deze bezoeken trouw voort ondanks de vele gevaren waarmee ze steeds leven.



Brother Mutavi Charles preaching the gospel in schools



Brother Mutavi Charles preaching the gospel in schools



Tijdens de besprekingen in Uganda legden ze opnieuw de nadruk op de behoefte aan christelijke lectuur en Bijbels in het Swahili. Ze waren de Heer erg dankbaar toen ze hoorden dat fondsen voor de herdruk van deze Bijbels en van jeugdtijdschriften voor de scholen beschikbaar zijn. In de afgelopen jaren blijkt er Noordoost Congo en de bovengenoemde landen een groeiende belangstelling te zijn voor onze jeugdtijdschriften in het Frans en Engels.

Ze hebben samen met de twee broeders uit Kenia en vijf broeders uit Uganda ook deelgenomen aan een cursus boekhouding in het Bijbelcentrum van Mukono die een week duurde. Broeder Festo kan al goed met het onlineboekhoudpakket werken, waarmee broeder Paul Meijer hem en anderen vorig jaar leerde omgaan. Festo

was dan ook in staat om de andere broeders te helpen de boekhoudkundige gegevens op de juiste manier in te voeren.

Deze broeders hebben de wens om hun boekhouding steeds op orde te hebben (2 Kor. 8) en deze software is een grote hulp voor ze.

Hopelijk kunnen wij binnenkort weer vergaderingen bezoeken, Bijbelconferenties bijwonen en huisbezoeken maken. De twintigtal broeders uit de drie landen groeten u allen hartelijk, ook namens de broeders en zusters elders in hun land.

Met hartelijke broedergroet in onze trouwe Heer,

Hilvert

✓ Broeder Festo geeft onderwijs over het online boekhoudpakket in het Bijbelcentrum van Mukono ✓

