

Elburg, 9 juli, 2022

“Want zelf vertellen zij van ons welke ingang wij bij u hadden, en hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten (1 Thess. 1:9, 10)

Geliefde broeders en zusters,

De Heer heeft het voor mij mogelijk gemaakt om zowel Zuid-Afrika als Rwanda te bezoeken van 27 mei tot 25 juni. Broeder Paul Meijer vergezelde mij bij mijn bezoek aan Zuid-Afrika en vloog op 7 juni terug naar huis. Het verslag over Zuid-Afrika hieronder is samen met hem geschreven. Op dezelfde datum reisde ik via Nairobi naar Rwanda voor een volgend bezoek van twee en een halve week.

Zuid-Afrika:

Broeder Ismael uit Mozambique voegde zich op mijn verzoek bij ons en verbleef met ons in dezelfde accommodatie samen met broeder Tony Egglestone. Dit gaf ons meer tijd om samen te bespreken hoe we onze broeders en zusters in Randburg het beste konden helpen in de moeilijke situatie waarin zij zich bevonden. De Heer gaf veel genade tijdens de gesprekken met plaatselijke verantwoordelijke broeders tijdens het eerste weekend van ons bezoek. Zowel de bijdragen van broeder Paul als die van broeder Ismael, gebaseerd op enkele verzen uit het Woord van God, waren zeer nuttig.

Tijdens het tweede weekend hadden we Bijbelstudies over de twee brieven aan de Thessalonicenzen. De Heer leidde zowel ons als enkele plaatselijke broeders om actuele gedeelten van deze brieven te behandelen. We werden opnieuw getroffen door de

1) de verandering in het leven van de broeders en zusters die plotseling deel gingen uitmaken van de "gemeente van de Thessalonicenzen in God de Vader en de Heer Jezus Christus".

2) het getuigenis dat van hen uitging in hun stad en ver daarbuiten, hoe zij zich tot God van de afgoden hadden gekeerd om de levende en waarachtige God te dienen en Zijn Zoon uit de hemel te verwachten.

In onze huidige samenleving is het ook heel belangrijk om door de Schriften een juist begrip van God te krijgen en de oorsprong van Satan en demonen te kennen en te zien hoe en met welk doel God de mens (man en vrouw) heeft geschapen en het huwelijk heeft ingesteld. Dit inzicht is des te belangrijker in een cultuur waar de naam voor God in stammentalen gewoonlijk verwijst naar een onzichtbaar Opperwezen dat als schepper wordt beschouwd, maar met wie de mens geen directe relatie heeft.



Daarnaast is er de verwarrende vermenging van Bijbelse ideeën met traditionele opvattingen over voorouderverering, leven en dood, en andere zaken. Deze vermenging bestaat al eeuwen, maar in de laatste decennia wordt zij onderwezen door theologische instellingen, vooral in Zuid-Afrika.

Meer dan 80% van de bevolking van Zuid-Afrika bezoekt meer dan drie keer per jaar een genezer, een sangoma genaamd, vooral in de townships. Het is meestal een vrouw die in trance contact opneemt met voorouders om hun nakomelingen te genezen. Deze sangoma's

hebben een grote geestelijke invloed door hun rituelen en voorouderverering. Er zijn er minstens 200.000 van in Zuid-Afrika en hun status is officieel erkend.

In een dergelijke omgeving hebben de plaatselijke broeders en zusters onze gebeden nodig om een duidelijk getuigenis te kunnen afleggen, net zoals de Thessalonicenzen deden.

Vanwege de administratieve band van de stichting Aan Alle Volken met de plaatselijke stichting Christian Literature and Help Services (CLAHS), was het nodig om Aan Alle Volken officieel in Zuid-Afrika te laten registreren. Broeder Paul Meijer was ons daarbij zeer behulpzaam door zijn uitstekende vakkennis en zijn persoonlijke inzet. De wetgeving in Zuid-Afrika vereiste ook een andere samenstelling van het bestuur van CLAHS. Aan deze eis kon worden voldaan door de broeders Ismael en Paul aan het bestuur toe te voegen.



Pauls kennis van het drukken en uitgeven van Christelijke lectuur kwam goed van pas toen we een uitgever van christelijke lectuur in de stad Vereeniging bezochten. Zij zijn zeer geïnteresseerd in onze onlangs gedrukte brochure in het Zoeloe, < "Ultimate Questions" van John Blanchard, en zijn graag bereid

ons hun lectuur en Bijbels, zowel in het Engels als in het Zoeloe, te leveren tegen zeer redelijke prijzen.

Enkele jaren geleden is broeder Tony verhuisd naar een kleine flat in Randburg. Tijdens ons bezoek aan hem hebben we enkele zeer aangename uren doorgebracht. Tony kent broeder Edwin Cross al sinds 1996 en deelde zijn goede herinneringen met ons. Op de foto is te zien dat Tony zeer belezen is. Hij liet ons enkele zeer interessante werken zien die hij al vele jaren in zijn bezit heeft. Zijn laatste aanwinst zijn de 16 delen van W. Kelly's Bible Treasury. Voor zijn hart een echte schat!



Rwanda

Het verblijf in Rwanda duurde langer dan eerst was gepland. Het was immers mijn bedoeling om vanuit Rwanda ook de grensstad Goma in het noordoosten van Congo te bezoeken. Dit vijfdaagse bezoek kon echter niet doorgaan wegens aanvallen van rebellen in de onmiddellijke omgeving van Goma, ook bij de grensovergang. Het geplande bezoek aan ons grondstuk en de gebouwen voor een mogelijk weeshuis konden niet doorgaan, evenmin als discussies en Bijbelstudies. Wel heb ik regelmatig contact gehad met de plaatselijke broeders over o.a. de toename van het aantal vluchtelingen als gevolg van de eerdergenoemde aanvallen. Wij zijn dankbaar voor de ontvangen fondsen die ons in staat stellen een deel van deze vluchtelingen, vooral weduwen en wezen, te helpen. De plaatselijke broeders helpen vooral hen die overdag geen onderdak hebben.

De driedaagse Bijbelconferentie in Kigali werd door ons allen als een grote zegen ervaren. Bijbelconferenties waren immers de afgelopen twee jaar niet mogelijk door Covid. De broeders hadden wel een Whatsapp-groep voor onderlinge bemoediging vanuit de Schrift, maar iedereen miste de onderlinge gemeenschap en het contact dat zo fijn is tijdens een Bijbelconferentie.



Broeder Thembo Festo uit West-Oeganda was ook gekomen om in de pauzes en 's avonds gesprekken te voeren met jongeren. Deze gesprekken waren een grote zegen en bemoediging voor de betrokken jongeren.

Het onderwerp van de conferentie, "De grote Verlossing", was in maart in Oeganda bestudeerd op Bijbelconferenties in Busia en Mukono, die ook door broeder Festo werden bijgewoond. Maar de



Heer leidde de broeders die met het Woord dienden in Kigali op zo'n manier dat we opnieuw ontdekten hoe rijk dit onderwerp is.

De brochure van F.B. Hole over dit onderwerp is vertaald in het Kyniarwanda en werd na afloop aan de deelnemers uitgedeeld.

Huisbezoeken

De resterende dagen van mijn verblijf besteedde ik aan huisbezoeken in Kigali, het dorp Giti en Nyamata in de eerste week na de conferentie, en in de tweede week in de stad Kamembe, het kleine dorp Shangi aan de oever van het Kivu-meer en in het dorp Bugarama. Het bezoek aan Shangi herinnerde me aan de

boottocht van Kamembe naar dit dorp aan het Kivu-meer in 2007, samen met broeder Robert Gschwind en plaatselijke broeders. We beklommen de heuvel vanaf de oever - Robert was eraan gewend! - hadden Bijbelstudies en goede gesprekken en overnachtten door bij broeders en zusters in hun huizen.



Home visits



We bezochten ook opnieuw zuster Dorothea (rechtsboven ^), meer dan 100 jaar oud, blind maar geestelijk ziende. Zij kent alle 271 liederen in Kyniarwanda - vertaald uit het Frans - uit het hoofd.

Broeder Etienne uit het dorp Giti is boer, hij heeft vier koeien. Ik ben opgegroeid op een kleine boerderij, ploegde en egde als 10-jarig jongetje met een trekpaard en sliep met acht broers op de

eenvoudige zolder onder de dakbalken. Daarom kon ik veel praktische dingen met hem delen, hij was zeer geïnteresseerd in het (vroegere) landleven. Zulke gesprekken verdiepen de onderlinge gemeenschap en leiden tot bemoediging om de weg met de Heer te vervolgen, ook in moeilijke levensomstandigheden.

Omdat het bezoek in Goma niet door kon gaan, had ik deze keer meer tijd voor huisbezoeken. Zulke bezoeken zijn heel belangrijk, omdat men de broeders en zusters en hun gezinnen leert kennen, waar ze wonen, in hun omstandigheden. Huisbezoeken leiden tot gesprekken die veel meer inzicht geven in denkwijzen en speciale behoeften, zowel geestelijk als materieel. Er ontstaat een persoonlijke band en praktische gemeenschap. Ik merk dit wanneer ik deze broeders en zusters weer ontmoet op Bijbelconferenties. De begroetingen zijn veel persoonlijker, de interactie in de pauzes veel diepgaander, het onderwijs meer gericht op geestelijke behoeften in plaats van theoretisch onderwijs over Bijbelse waarheden.

Boekhouding

Aan het begin van mijn bezoek vonden de jaarlijkse besprekingen plaats van de leden van de stichting Distributie van Bijbels en Christelijke Literatuur (DBTCR). Deze stichting behartigt administratieve en materiële belangen, zoals bijbels, christelijke literatuur, bijbelcentra, vergaderzalen, enzovoorts, ten behoeve van nationale en plaatselijke bestuurders in Rwanda. Ik ben zeer dankbaar dat de betrokken broeders duidelijk zowel het verschil als het verband zien tussen de DBTCR (een administratief orgaan) en de plaatselijke vergaderingen (met hun eigen geestelijke verantwoordelijkheden). De leden van de DBTCR begrijpen dat zij als leden geen enkel gezag hebben in aangelegenheden van de plaatselijke vergadering. De besprekingen vonden plaats in een broederlijke sfeer, in goed onderling overleg.

De leden zijn zeer dankbaar voor de instructies in de online-software voor boekhouding, ZOHO, die zij van broeder Festo ontvingen na de Bijbelconferentie en aan het eind van de huisbezoeken. Zij hadden zelf de wens geuit om Festo hiervoor uit te nodigen.

Publicaties en vertalingen

Er is een handboek over het leven van de Heer Jezus uitgegeven voor Rwanda en Burundi en voor Noord-Oost



Congo. Tijdens mijn bezoek zijn de 500 exemplaren voor Rwanda en Burundi in Kigali aangekomen. Ze zijn bestemd voor zondagsscholen, jeugdclubs en christelijke ouders die ze kunnen gebruiken voor hun eigen kinderen.

De vier delen van het Commentaar op het Nieuwe Testament door F.B. Hole zijn in het Swahili vertaald door een team van broeders uit de stad Bukavu, een grensstad in de buurt van Kamembe, Rwanda. De broeders in Rwanda hebben broeder Shukuru Jacques, die oorspronkelijk uit Bukavu komt, gevraagd om te helpen met de laatste revisie van de vertaling. Daarna kunnen deze 4 delen gedrukt worden, speciaal voor de Swahili-sprekende broeders in het noordoosten van Congo.

Als de Heer het wil, zal ik van 29 juli tot 19 augustus de Eastern Bible Conference en de Missions on Focus conferentie in de VS bijwonen en broeders en zusters bezoeken.

In de afgelopen maanden hebt u voortdurend uw medeleven getoond door gebed en praktische steun, waarvoor zowel de betrokken broeders en zusters als ik zeer dankbaar zijn.

Dit geldt in het bijzonder voor giften voor de vele vluchtelingen die bescherming, onderdak en voedsel kregen op het terrein van het Bijbel Conferentie Centrum (BBC) in Mputu, en voor hen die naar Goma moesten vluchten vanwege aanvallen van rebellen in het grensgebied met Rwanda.

Ontvangt, geliefde broeders en zusters, mijn hartelijke groeten in onze trouwe Heer,

Uw broeder in Hem,

Hilvert Wijnholds

Rwanda

Huisbezoeken



Home visits



Goma (Noordoost Congo)

Straatkinderen die wezen zijn, dakloos door de gevechten of in de steek gelaten, die voedselresten verzamelen die in restaurants worden weggegooid

